

Η μεγάλη ευκαιρία του 2020

30/Δεκ/2019 00:01

Του Δημήτρη Παπακωνσταντίνου

Το 2019 ολοκληρώνεται σε μια ιδιαίτερα θετική συγκυρία για τη χώρα. Το κόστος δανεισμού έχει υποχωρήσει εντυπωσιακά, τα πρωτογενή πλεονάσματα επιτυγχάνονται χωρίς "αστερίσκους" και το ΑΕΠ επιταχύνεται.

Η χώρα μπορεί να κοιτάζει πλέον το μέλλον με αισιοδοξία. Έχοντας κρατικά διαθέσιμα πάνω από 30 δισ. ευρώ, ο σχεδιασμός του ΟΔΔΗΧ για τη στρατηγική δανεισμού του ελληνικού Δημοσίου το επόμενο έτος γίνεται από θέση ισχύος. Το ΥΠΟΙΚ, παρά τη δρομολόγηση διαδοχικών παροχών, συνεχίζει να καταγράφει στα στοιχεία 11μήνου υπέρβαση στόχων στα έσοδα. Τα υψηλά 11ετίας στον δείκτη οικονομικού κλίματος, αλλά και η καλή πορεία των εξαγωγών, του τζίρου λιανικής και της αγοράς ακινήτων δείχνουν ότι η οικονομία βελτιώνει τη δυναμική της.

Ωστόσο, είναι σαφές πως τη νέα χρονιά η κυβέρνηση πρέπει να αδράξει μία μεγάλη ευκαιρία: να διασφαλίσει όσα κατέκτησε και να εδραιώσει την αλλαγή σελίδας για την ελληνική οικονομία.

Η κυβέρνηση έχει πλέον ξεδιπλώσει όλη τη στρατηγική της και καλείται να την εφαρμόσει. Πλήρως και με ταχύτητα.

Πρέπει να άρει όλα τα προσκόμματα που εμποδίζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα στο πεδίο της γραφειοκρατίας, της απονομής δικαιοσύνης και όχι μόνο. Πρέπει να ανοίξει τον δρόμο έλευσης των επενδύσεων και τόνωσης της ρευστότητας, που θα διασφαλίσουν ισχυρή ανάπτυξη, μεγαλύτερη εισπραξιμότητα εσόδων και έτσι την περαιτέρω και ταχεία μείωση των υπέρμετρων φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών.

Με την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων θα ανοίξει και τον δρόμο ταχείας ολοκλήρωσης των αξιολογήσεων που σκιάζουν την αξιοπιστία της χώρας. Θα μπορέσει έτσι να ολοκληρώσει τη συζήτηση για χαμηλότερα πλεονάσματα, τα οποία είναι δεδομένο ότι έχει ανάγκη η χώρα, αλλά και την έλευση των πρόσθετων επενδυτικών κονδυλίων μέσα από τα κέρδη ομολόγων ύψους 5,1 δισ. ευρώ.

Η διεθνής συγκυρία, άλλωστε, το επιβάλλει. Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι που περιβάλλουν τη χώρα επιβάλλουν την οικονομική της ισχυροποίηση το ταχύτερο δυνατόν.

Είναι πλέον ακόμη πιο αναγκαία τώρα η πλήρης επιστροφή της χώρας στις αγορές, αλλά και η

επανένταξή της στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο χωρίς ειδικά καθεστώτα και "ενισχυμένες εποπτείες". Και τούτο ούτως ώστε να απελευθερωθούν οι πόροι που μένουν εγκλωβισμένοι στα –υπέρογκα υψηλά σήμερα– κρατικά διαθέσιμα, αλλά και για να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη ροή των ιδιωτικών κεφαλαίων που έχει ανάγκη η χώρα.

dimitris.parakonstantinou@capital.gr

[Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr](#)