

Αλέκος Παπαδόπουλος για Πρόεδρος της Δημοκρατίας;

11/Δεκ/2019 00:06



Του Μανόλη Καπή

Υποτίθεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πάει λεί στο βουνό και εκεί θα αποφασίσει. Αμφιβάλω ότι θα γίνουν έτσι τα πράγματα, υποψιάζομαι ότι ο πρωθυπουργός έχει ήδη καταλήξει στο πρόσωπο και τον έχει ενδεχομένως και βολιδοσκοπήσει, αλλά σε κάθε περίπτωση, το τι ακριβώς σκέφτεται ο πρωθυπουργός για Πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι άγνωστο. Σε μας τουλάχιστον.

Εκείνο που μπορούμε να υποθέσουμε βασίμως, είναι ότι δεν θα ξαναπροτείνει τον Προκόπη Παυλόπουλο. Πώς θα μπορούσε άλλωστε να προτείνει εκείνον τον πολιτικό που δεν ψήφισε το 2015 - όταν η Ν.Δ. έβαζε πλάτες στον Αλέξη Τσίπρα - με το πολύ αυστηρό μάλιστα σκεπτικό που συνόδευε την "αρνητική" του ψήφο. (Για την ακρίβεια, δεν πήγε καν στην ψηφοφορία, ακριβώς για να μην αναγκαστεί να τον καταψηφίσει). Έξω λοιπόν ο Προκόπης. Τα καλά λόγια που του επιδαψίλευσε η Ντόρα Μπακογιάννη προχθές, μάλλον σαν αποχαιρετισμός θα πρέπει να εκληφθούν. Αστική ευγένεια.

Τιθα επιδιώξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την πρότασή του; Έστω κι αν δεν ψηφίσουν τα άλλα κόμματα τον ή την υποψήφιο που θα προτείνει, ασφαλώς ο/η υποψήφιος θα πρέπει να είναι μια ενωτική προσωπικότητα. Να μην διχάζει, να μην προκαλεί οργισμένα πάθη, να μην ξυπνάει μνήμες έντονων πολιτικών αντιπαραθέσεων. Να συμβολίζει την απαραίτητη ενότητα των Ελλήνων. Αυτονόητο, ειδικά αυτήν την εποχή.

Πιθανώςγι αυτό τον λόγο άλλωστε, οι πιο επιτυχημένοι Πρόεδροι του παρελθόντος, ήταν προσωπικότητες που είχαν ουσιαστικά αποσυρθεί από τον πολιτικό βίο. Η απόσυρση βοηθάει στον κατευνασμό... Ενώ να θυμίσουμε ότι στην δήλωση - ανακοίνωση που είχε εκδώσει το 2015 ο Κυριάκος Μητσοτάκης - σημειώνοντας την αντίθεσή του στην επιλογή Παυλόπουλου - είχε προσθέσει, ότι στην δεδομένη χρονική συγκυρία: "θα ήταν καλύτερο να μην είναι πολιτικό πρόσωπο" και ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχασε την ευκαιρία "να επιλέξει μια σπουδαία Ελληνίδα ή

έναν σπουδαίο Έλληνα από την κοινωνία των πολιτών". Άγνωστο αν έχει και σήμερα την ίδια άποψη και αν πιστεύει και σήμερα ότι η χρονική συγκυρία επιβάλλει μη πολιτικό πρόσωπο.

Τιάλλο θα πρέπει να διαθέτει ο υποψήφιος Πρόεδρος; Ας πάρουμε από την ανάποδη το απορριπτικό σκεπτικό του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον Προκόπη Παυλόπουλο. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει αντισταθεί στις "σειρήνες" του πελατειακού κράτους. Να έχει χειρισθεί με επάρκεια τις κρίσεις της σύγχρονης ιστορίας μας. Και να εκφράζει την θέση της σύγχρονης Ελλάδας στην Ενωμένη Ευρώπη.

Αν κάποιος έχει αντισταθεί στις σειρήνες του πελατειακού κράτους, έχει συνδεθεί με τους ελάχιστους που προειδοποίησαν εγκαίρως για την επερχόμενη οικονομική κρίση και έχει και ευρωπαϊκό, φιλομεταρρυθμιστικό προφίλ, είναι δε ταυτόχρονα και εκτός πολιτικού παιχνιδιού... αυτός είναι σίγουρα ο Αλέκος Παπαδόπουλος. Συν το αβαντάζ ότι προέρχεται από την κεντροαριστερά, πεδίο που διεκδικούν τόσο ο πρωθυπουργός, όσο και ο Αλέξης Τσίπρας.

Εντάξει δεν είναι ο μόνος. Ο Κώστας Σημίτης για παράδειγμα εξ ίσου πληροί τα κριτήρια, μείον την ενεργό - ως ένα σημείο - εμπλοκή του με τα κομματικά δρώμενα. Σίγουρα ο Αλέκος Παπαδόπουλος δεν προέρχεται βέβαια από την κοινωνία των πολιτών, όπως ίσως είναι το όνειρο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αλλά επίσης σίγουρα θα είναι μια πολύ επιτυχημένη επιλογή. Γιατί θα μπορεί και να νουθετεί...

Αν τον είχαμε ακούσει, όπως επίσης και τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ίσως δεν θα βρισκόμασταν σήμερα στο σημείο που βρισκόμαστε. Και δεν θα είχαμε ζήσει και την τραγωδία του ΣΥΡΙΖΑ.

[Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr](#)