

## Μια σταγόνα κράτους δικαίου

16/Νοε/2019 09:33



Του **Κωνσταντίνου Δούβλη**

Αυτότο κείμενο γράφεται πριν τον εορτασμό της επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Ενόψει της εκδήλωσης παραβατικών πράξεων από τους γνωστούς αγνώστους κακοποιούς (και ουχί αντεξουσιαστές), είναι χρήσιμη μια σύντομη επανάληψη βασικών αρχών του κράτους δικαίου όπως υπάρχει στον δυτικό κόσμο στον οποίο -ευτυχώς- διαβιούμε ακόμα...

Αρχή πρώτη: Η αστυνομία είναι ο δημοκρατικός θεσμός ελέγχου της τήρησης των νόμων από την συντεταγμένη πολιτεία.

Η εξουσία της πηγάζει από τον λαό, υπάρχει για τον λαό και ελέγχεται από τον λαό μέσω της δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης και των αντιπροσώπων του στο κοινοβούλιο.

Η κοινωνία της έχει εκχωρήσει λίγη από την ελευθερία της για να διαφυλάξει "το όλον" των ελευθεριών της.

Ταστελέχη της είναι παιδιά του λαού, που έχουν εισέλθει στο Σώμα αξιοκρατικά και δεν είναι απόγονοι των "χωροφυλάκων" της χούντας.

Είναι ενταγμένοι απολύτως στον κοινωνικό ιστό και κανείς δεν δικαιούται να τους χαρακτηρίζει με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς που ευτελίζουν την επαγγελματική αλλά και την ανθρώπινη υπόστασή τους.

Αρχή δεύτερη: Η αστυνομία έχει το μονοπώλιο της άσκησης βίας. Ο κατασταλτικός της ρολος προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. ΚΑΝΕΝΑΣ άλλος μηχανισμός -κρατικός ή μη- δεν δικαιούται να ασκεί βία εντός των συνόρων της επικράτειας. Κανείς δεν δικαιούται να την υποκαθιστά ή να την παρακούει. Η υπακοή στους Νόμους και στην εξουσία της αστυνομίας είναι

εκτός από υποχρέωση, δείγμα κοινωνικής και δημοκρατικής ωριμότητας.

Αρχή τρίτη: Στις δυτικού τύπου δημοκρατίες, τα πανεπιστήμια δεν αποτελούν χώρους ακτιβισμού, στρεβλού "δικαιωματισμού" και φυσικά εκδήλωσης παραβατικών πραξεων. Οι φοιτητές κάνουν μαθήματα και συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα μαζί με τους καθηγητές τους, οι οποίοι δεν παρεμποδίζονται στην τέλεση των καθηκόντων τους.

Δεν δέρονται ανηλεώς, δεν προπηλακίζονται και τα γραφεία τους δεν χτίζονται από "αγανακτισμένα παιδιά" που έχουν κακομάθει από την κρατική ανοχή.

Στις δυτικού τύπου δημοκρατίες, είναι αδιανόητο για βουλευτές & καθηγητές πανεπιστημίου να συντάσσονται με αναρχικούς κακοποιούς είτε για μικροκομματικά οφέλη είτε από φόβο.

Ανεξαρτήτως ιδεολογίας, καταδικάζουν όλοι τη βία από οπουδήποτε και αν προέρχεται, χωρίς εξαιρέσεις και αστερίσκους και χωρίς φτηνά ιδεολογήματα του τύπου "οι μολότοφ δεν είναι κακές, αρκεί να είσαι από την πλευρά που τις ρίχνει" (!) όπως μας πληροφόρησε ο πρώην πρωθυπουργός...

Αρχή τέταρτη: Στις δημοκρατίες οι σοβαροί και υγιείς πολίτες στοιχίζονται πίσω από τη συντεταγμένη πολιτεία όταν κάποιος παρανομούν και δεν βρίσκουν την ευκαιρία για ανέξοδους "ανθρωπισμούς" και πονηρά "ναι μεν αλλά...".

Οι ώριμοι πολίτες στις ώριμες δημοκρατίες ξέρουν να προφυλάσσουν τα κοινωνικά αγαθά όπως η ασφάλεια και η ευνομία χωρίς να παρασύρονται από το εφηβικό θυμικό τους που τους εξωθεί να δείχνουν συμπάθεια σε κάθε λογής "εξεγερμένο" ανεξαρτήτως λογικής και αιτημάτων.

Δεν συγκινούνται από τον επαναστατικό "μανδύα" με τον οποίο κάποιος κακοποιός σκεπάζουν τις έκνομες ενέργειές τους για να τις εξαγνίσουν.

Ηλίιστα είναι μακρά αλλά η υπομονή μας όχι.

Ολαός, όπως εξέφρασε τη βούλησή του στις πρόσφατες εκλογες, επιθυμεί το αυτόνοτο.

Ασφάλεια, τάξη, ευνομία.

Αρχές απαραίτητες για την ευημερία του.

Αν κάποιος ενοχοποίησαν την "κανονικότητα", καιρός να απαντήσουμε με την εξάπλωσή της σε όλη την επικράτεια.

Χωρίς αστερίσκους, εξαιρέσεις και υποκρισίες.

*\*Ο Κωνσταντίνος Δούβλης είναι εγκληματολόγος, διδάκτωρ Κοινωνιολογίας της Αστυνομείας*

[Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr](#)