

Τα "λεφτόδεντρα" δεν θα καρπίσουν πριν το 2025

08/Οκτ/2019 00:02



Του Γιώργου Κράλογλου

Την ανάπτυξη του 2,8% την βάζει η κυβέρνηση στον προϋπολογισμό του 2020 και μπράβο της. Τα λεφτά που θα τα βρούμε; Στα λεφτόδεντρα; ή στις γλάστρες;

Γιαναρρωτήσουμε τις Τράπεζες. Ξεθάρρεψε ο τόπος, τα νοικοκυριά και οι βιοτέχνες της, κατά 98,5%, βιοτεχνικής Ελλάδας επειδή δεν έχουμε στα πράγματα τους πονηρούς αριστερούς του αμίμητου "ντάρλινγκ έκλεισα τις Τράπεζες";

Ρωτήστε τις Τράπεζες. Μπορείτε να χρηματοδοτήσετε την ανάπτυξη όσο λεφτά δεν υπάρχουν... ενώ αυτά, των επιχειρηματιών αλλά και ιδιωτών, που υπάρχουν στις ξένες Τράπεζες δεν θα έλθουν στην Ελλάδα ούτε για τουρισμό...;

Ρωτήστε τις Τράπεζες. Πηγαινοέρχονται καταθέτες και φέρνουν λεφτά να χρηματοδοτήσουμε την ανάπτυξη του 2,8%, μιας και άλλα λεφτά (εντός Ελλάδος) δεν υπάρχουν;

Οι ρωτήσεις του σημερινού σημειώματος είναι ρητορικές και γίνονται για να πάμε σε περισσότερες χρήσιμες προβλέψεις. Σε προβλέψεις ως προς το κλίμα και τις αντιδράσεις των φορολογούμενων και των ψηφοφόρων της χώρας, για τα χρόνια που έρχονται στην οικονομία.

Ναμια από τις πιο ουσιαστικές. Την επομένη των εξαγγελιών του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ (ακριβώς έναν μήνα πριν) πήρατε τα έτοιμα που έχετε στα σπίτια σας να τα βάλατε στις Τράπεζες και να μην τα ξανακουνήσετε μέχρι το 2023, που θα έχουμε κυβέρνηση Ν.Δ.;

Ας μην προχωρήσουμε σε άλλες και ας ρίξουμε μια ματιά στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2020, για φοροελαφρύνσεις και πρωτογενή πλεονάσματα στο 3,56%.

Πώς θα τα καταφέρουμε όλα αυτά; Μόνο με την επένδυση του Ελληνικού, με τα λεφτά που θα βρει

να φέρει η Cosco για να φτιάξει λιμάνια και ναυπηγεία, με τις Σκουριές και με κάτι λίγα που θα επενδυθούν (20 δισ. το περισσότερο) σε αποθήκες και εκσυγχρονισμούς εγκαταστάσεων σε κατάσταση έτοιμης φθοράς;

Γιαδημόσιες επενδύσεις ας μην κάνουμε λόγο. Η μισή οικονομία που είναι στα χέρια του κράτους (και επιβάλλει επενδύσεις) είναι και στα χέρια εκείνων που ελέγχουν οι πολιτικές δυνάμεις προς την πρόοδο της συμφοράς...

Οιολίγοι, μπορεί να είναι ολίγοι και να καταστρέφουν την οικονομία των πολλών, αλλά πρόκειται για κομματικό στρατό κατοχής του κράτους.

Είναι "κατοχικές δυνάμεις" που κανείς δεν τολμάει να τις πειράξει. Και ας μας έριξαν στα τάρταρα της κρίσης. Εμείς συνεχίζουμε να τους χαϊδεύουμε...

Σήμερα και αύριο κανείς δεν θα μπορέσει να πάει στη δουλειά του και στις δουλειές που προγραμμάτισε, γιατί το κράτος, που έχει ακόμη στα χέρια του και τις μεταφορές, απεργεί...

Και ας μην στεκόμαστε στα "κομπογιαννίτικα" του εταιρικού σχήματος των κρατικών επιχειρήσεων που εμφανίζονται ως ιδιωτικού δικαίου... Ποιος διορίζει τις διοικήσεις; Αυτό έχει σημασία.

Πωστέκονται λοιπόν όλα τούτα απέναντι στους στόχους του προϋπολογισμού για ανάπτυξη 2,8% το 2020 ή στην (καταφερτζήδικη) λογική... της αύξησης των πλεονασμάτων;

Αυτάόμως καλλιεργούν και συντηρούν, στον φορολογούμενο και τον καταθέτη, το κλίμα της ανά πάσα στιγμής ανατροπής εκείνων των επιλογών στην οικονομία (όπως της σημερινής κυβέρνησης) όταν κοντράρουν συντεχνιακά συμφέροντα του κρατικού τομέα και βάζουν σε κίνδυνο τον "κομματικό στρατό" κατοχής στο κράτος.

Κίνδυνος που για να αντιμετωπισθεί θέλει τον σοσιαλιστή του... Θέλει τον αριστερό του... Θέλει τον ψεύτη του... Αυτόν που βάζει στο ψυγείο οτιδήποτε είναι αντίθετο στα συμφέροντα της 45χρονης κρατικοδίαιτης οικονομίας. Και από αυτό το σημείο ξεκινούν όλα.

Ποιος επιχειρηματίας, επαγγελματίας ή και ιδιώτης θα φέρει τα λεφτά του, από τις ξένες Τράπεζες, να τα επενδύσει στην Ελλάδα, επειδή ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, εκτός των άλλων, έκανε τις επενδύσεις "μαξιλάρι" του.

Αν, οι επιχειρηματίες, οι επαγγελματίες και απλοί ιδιώτες φορολογούμενοι - καταθέτες δεν νοιώσουν τη σιγουριά, πώς τα χαρούμενα και τα ονειρεμένα..., θα κρατήσουν και θα ενισχυθούν, με "ενέσεις" στην αγορά, από διορθώσεις σε συντάξεις, με σοβαρούς μισθούς, (πληρωμή στην ώρα τους...) πώς θα χρηματοδοτήσουν οι Τράπεζες εκείνα που έχει ανάγκη η οικονομία. Μέχρι τις εκλογές του 2023, υπό τον φόβο της επιστροφής πολιτικής ίδιας με του "ντάρλινγκ έκλεισα τις Τράπεζες..." η ψυχολογία είναι εξαιρετικά δύσκολο να αλλάξει. Μόνο η κυβέρνηση του 2023 και τα πιστεύω της, θα "δέσουν" τη μεταβολή. Οπότε τα "λεφτόδεντρα" θα καρπίσουν μετά το 2025. Μακάρι να πέσουμε έξω.

george.kraloglou@capital.gr

[Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr](#)