

Βόσκουν οι γάιδαροι εκεί που θα τους δέσουν

08/Ιουν/2019 09:21



Του **Θοδωρή Γιάνναρου**

"Μας κυβερνούν εκείνοι από τους οποίους οι γονείς μας μάς είχαν προειδοποιήσει να φυλαγόμαστε και που, δυστυχώς, μόνοι μας επιλέξαμε".

Υπέστησαν μια βαρύτατη και ιδιαίτερα ντροπιαστική ήττα πριν από μερικές ημέρες στις Ευρωεκλογές! Έχασαν τα πάντα... μέχρι και την υπέρμετρη αλαζονεία που μέχρι χθες εμφάνιζαν κομπάζοντας.

Όλη Ελλάδα έχει βαφτεί "μπλε" στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές και παρόλο που στην Κρήτη πρασινίζει... αντισυριζίζει έντονα και δυναμικά, αλλά αυτοί τον χαβά τους και σαν να μη συμβαίνει τίποτα, επιταχύνουν την "παραβατική" και αντιδεοντολογική τους συμπεριφορά, σε όλα τα επίπεδα.

Είναι φανερό ότι η ηγεσία και το επικοινωνιακό επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ, μέσα στην παραζάλη της αναμενόμενης για όλους, εκτός από τους ίδιους ήττας, αναζητούν τρόπους να αποφύγουν το βάραθρο, στο οποίο τους ωθούν οι εξελίξεις.

Και μέσα σε αυτό το κλίμα, όπως στις στάνες μετά την καταιγίδα, οργιάζουν παρέα... σαύρες και παχύδερμα... έρχονται κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και προωθούν μετατάξεις συγγενών και φίλων... και διορισμούς στο δύστυχο Ελληνικό Κοινοβούλιο... άρον-άρον, λίγες ώρες πριν διαλυθεί η Βουλή και οδηγηθούμε σε εκλογές, όπου οι ίδιοι μεταξύ παρακαλετού και ικεσιών, θα πασχίζουν, μπας και ξετρυπώσουν κανέναν ψηφοφόρο με κοινωνικό Αλτσχάιμερ και τους χαράμισει τον σταυρό που δικαιούται.

Και αναρωτιέται εύλογα ο μέσος Έλληνας: είναι απλά ηλίθιοι και δεν έχουν καταλάβει τι συμβαίνει, ή είναι τόσο "λυσσάρηδες" και "πειναλέοι", που πασχίζουν να επωφεληθούν ότι μπορούν και να

τσεπώσουν ό,τι βρουν μπροστά τους, ακόμα και την ύστατη αυτή ώρα, που οι σάλπιγγες της άτακτης υποχώρησης των ατάκτων, ηχούν;

Καιτι να επωφεληθούν άραγε οι όποιοι κοινοβουλευτικοί αρουραίοι; Μια θεσούλα για την ξαδελρφη την Πίτσα, ή την πρώην τη Μερόπη, που στις περισσότερες των περιπτώσεων αφορά σε συμβάσεις ενός έτους. Δηλαδή, πόσο πιο χαμηλά μπορούν να πέσουν ακόμα και αν η πείνα τούς οδηγεί ενστικτωδώς σε τέτοιες πρακτικές, που μόνο λύπηση μπορούν να προκαλέσουν και γελοιοποίηση και που οι ίδιοι με έπαρση αποκαλύπτουν, στην ύστατή τους προσπάθειά, ν' αποκομίσουν κάτι... ας είναι και μύγδαλα;

Αυτόσο Βούτσης, ο πατέρας του ληστή των τραπεζών που ψάχνει κονέ στου Κουφοντίνα και πρόεδρος της δικιάς μας Βουλής, που είναι υποτίθεται, ή μάλλον όπως ο ίδιος υποστηρίζει... "παλιά καρβάνα" στην πολιτική, θεωρεί όλον αυτόν τον σάλο που προκάλεσε η έμφυτη λαιμαργία του, ως ήσσονος σημασίας... και ανθρωποφαγία εκ μέρους των κομμάτων της αντιπολίτευσης και των ΜΜΕ;

Κιαν αυτός έχει χάσει επαφή με την κοινή λογική, δεν υπάρχει κάποιος στο συνονθύλευμα άτακτων συνιστωσών... να του συντηρήσει λίγο τα φρένα που ξέμειναν από υγρά;

Κιόμως, για κάποιους Συριζαίους και Συριζαίες αξιωματούχους, το θέμα των μετατάξεων, των διορισμών και του με κάθε τρόπο και μέθοδο βολέματος των κολλητών, είναι τόσο κομβικό για τα φτωχά αλλά αχόρταγα μυαλά τους, που πλέον δεν τους ενδιαφέρει ούτε η γενική κατακραυγή που τους σκεπάζει... δεν τους ενδιαφέρουν ούτε οι λαιδωρίες του κόσμου, ούτε τα σκωπτικά σχόλια των ΜΜΕ.

Τηνπορεία την είχαν ήδη προαποφασίσει και μάλιστα με τις ευλογίες του ιδίου του υπ' ατμόν πρωθυπουργού, που έχει ενημερωθεί επακριβώς, για το πλάνο, από τον ίδιο τον Πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κο Βούτση... να βουλευτούν 32 ποταπά ρουσφέτια βουλευτών και παρατρεχάμενων, την ύστατη στιγμή... λίγο πριν τους ρουφήξει η μαύρη τρύπα.

Βέβαιαο Πρωθυπουργός αντέδρασε με... ολίγον θυμό και... πολύ θέατρο, όταν αντελήφθη το κόστος που θα καλούνταν να πληρώσει και απεσόβησε μελλοντικές προσπάθειες, αν και άφησε ορθάνοικτο το ενδεχόμενο οι απωλέσαντες το ρουσφέτι και τις θέσεις στον ήλιο, των 3.000 ευρώ μηνιαίως και των 17 μηνιάτικων... να τις διεκδικήσουν δικαστικώς, έχοντας ο ίδιος και η ομάδα του αφήσει ανοικτά παράθυρα για δικαίωσή τους.

Είναιόμως αργά για δάκρυα, όσοι Βούτσηδες κι αν γίνουν ρεζίλι των σκυλιών και όσες κυρά-Τασίες κι αν κοπούν από τα ψηφοδέλτια της πανωλεθρίας... Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπαίνουν με "αέρα νίκης" στην τελική ευθεία των εκλογών, με δυνατή ακόμα και την αυτοδυναμία, με 160 έδρες.

Μετις υγείες σας, κύριε Τσίπρα... Με τις υγείες σας!

[Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr](#)