

## Τίτλοι τέλους...

27/Mai/2019 01:39



Του Κώστα Στούπα

Την τελευταία δεκαετία δυο φορές οι ευρωεκλογές προηγήθηκαν μερικούς μήνες των βουλευτικών εκλογών. Αυτό έγινε το 2009 και το 2014.

Στις Ευρωεκλογές του Ιουνίου του 2009 πρώτο ήρθε το ΠΑΣΟΚ με 36,64% και δεύτερη η Ν.Δ. με ποσοστό 32,29%. Η διαφορά του 4,35% σε λίγους μήνες στις εκλογές του Φθινοπώρου ξεπέρασε τις 10 μονάδες αφού το ΠΑΣΟΚ έλαβε 42,92% και η Ν.Δ. 33,47%.

Στις Ευρωεκλογές του 2014 ο ΣΥΡΙΖΑ κατέλαβε την πρώτη θέση με 26,56% και η Ν.Δ. ακολούθησε με μια διαφορά 3,84% με ποσοστό 22,72%. Στις εκλογές που ακολούθησαν στις αρχές του 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε 36,34% και η Ν.Δ. ποσοστό 27,81% με τη διαφορά να υπερδιπλασιάζεται στο 8,53%.

Η μεγάλη διαφορά στις χθεσινές Ευρωεκλογές (και τα αποτελέσματα στις τοπικές εκλογές) δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια ακόμη ευρύτερη διαφορά στις επερχόμενες βουλευτικές και αυξάνει τις πιθανότητες σχηματισμού αυτοδύναμης κυβέρνησης από τη Ν.Δ.

Γράφαμε πριν από λίγες μέρες πως μια διαφορά της τάξης 6-7% θα δημιουργήσει δυναμική διεύρυνσης ενόψει των βουλευτικών εκλογών.

Η διαφορά ξεπέρασε και τις πλέον αισιόδοξες εκτιμήσεις και τούτο θα ενισχύσει τις φυγόκεντρες δυνάμεις τους επόμενους μήνες καθώς η εκλογική βάση του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι συμπαγής στη βάση κάποιου πολιτικού αφηγήματος, αλλά αποτελεί συνονθύλευμα μικροσυμφερόντων και εξαρτήσεων από αυτόν που ελέγχει το κράτος.

Η πιθανή πλέον αυτοδυναμία της Ν.Δ. αφήνει τα περιθώρια στο ΚΙΝΑΛ να κάνει αντιπολίτευση και να διεμβολίσει περαιτέρω την εκλογική βάση του ΣΥΡΙΖΑ.

Ηδυναμική του ΚΙΝΑΛ αναμένεται να ενισχύσει αυτές τις φυγόκεντρες τάσεις καθώς φαίνεται πως την επόμενη τετραετία θα είναι σε θέση να λειτουργήσει σαν αποτελεσματικότερη ασπίδα προστασίας.

Πίεση αναμένεται να δεχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ από το κόμμα του κ. Βαρουφάκη που πήγε καλύτερα από τα αναμενόμενα.

Η επόμενη μέρα δεν αναμένεται να είναι εύκολη για τον ΣΥΡΙΖΑ με τον χρόνο στην εξουσία να μετράει αντίστροφα.

Με ένα ποσοστό κάτω από 25% θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια να μην υποστεί μεγαλύτερες απώλειες στις βουλευτικές εκλογές. Δεν είναι συντριβή ακόμη αλλά δεν αποκλείει συντριβή σε δεύτερο χρόνο.

Η μη επίτευξη αυτοδυναμίας από τη Ν.Δ. θα πίεζε το ΚΙΝΑΛ είτε να συμμετάσχει στην κυβέρνηση και να χρεωθεί το καταστροφικό κόστος των μικρών κυβερνητικών εταιρών (αφήνοντας το πεδίο της κεντροαριστεράς ελεύθερο στον ΣΥΡΙΖΑ) είτε να μην συμμετάσχει και να χρεωθεί το κόστος της ακυβερνησίας.

Η ευρεία διαφορά υπέρ της Ν.Δ. δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω αποσυσπείρωση του ΣΥΡΙΖΑ καθώς μια μερίδα των ψηφοφόρων θα θελήσει να συμπορευτεί με τους επικείμενους νικητές ή έστω και το ΚΙΝΑΛ γιατί έτσι νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια.

Τούτο δυσκολεύει το σχέδιο του κ. Τσίπρα για ανασύσταση του ΣΥΡΙΖΑ εκ βάθρων στην προσπάθεια δημιουργίας ενός κεντροαριστερού φιλοευρωπαϊκού πόλου.

## **Η οικονομία**

Η προοπτική να προκύψει από τις επόμενες βουλευτικές εκλογές αυτοδύναμη κυβέρνηση, απομακρύνει τα σενάρια πολιτικής αστάθειας και αλληπάλληλων εκλογικών αναμετρήσεων και αυτό είναι καλό μήνυμα για την οικονομία.

Μετά από 10 χρόνια μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης η χώρα δεν παράγει ελλείμματα και τούτο σημαίνει πως η επόμενη κυβέρνηση δεν χρειάζεται να πάρει επιπλέον μέτρα.

Οκ. Μητσοτάκης εκλαμβάνεται από τις αγορές ως φιλικότερος προς την οικονομική ανάπτυξη. Επιπλέον ο ίδιος εν αντιθέσει με τον κ. Τσίπρα αντιλαμβάνεται πως με μερικές μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη μπορεί να δημιουργήσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης το οποίο θα μπορούσε να έχει θετικό αντίκτυπο στην προσέλκυση επενδύσεων.

Η αποδυνάμωση μετά την "κωλοτούμπα" των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ το 2015 του αντιμνημονιακού αντισυστημικού μπλοκ δημιουργεί προϋποθέσεις για λιγότερες κοινωνικές αντιδράσεις στις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται.

Μεταξύ 2010-15 οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ είχαν προσφέρει πολιτική κάλυψη σε δεκάδες κινήσεις όπως το

"Δεν πληρώνω" ή κινητοποιήσεις εναντίον ιδιωτικοποιήσεων και επενδύσεων όπως στο Ελληνικό.

Τώρα είναι δύσκολο να επιστρέψουν στις παλαιότερες πρακτικές. Ακόμη και αν το επιχειρήσουν δεν αναμένεται να βρουν ευρύ πρόθυμο ακροατήριο.

Επιπλέον ανοχή και "προστασία" των "μπαχαλάκηδων" και των εγκληματιών της τρομοκρατίας από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί ένα επιπλέον στοιχείο του κλίματος ανασφάλειας στην οικονομία.

Μια κυβέρνηση Ν.Δ. αναμένεται να αφήσει την αστυνομία να κάνει όπως πρέπει τη δουλειά της προκειμένου να μην υπάρχουν περιοχές όπου η χώρα δεν μπορεί να εφαρμόσει το νόμο στα πλαίσια της εθνικής της κυριαρχίας.

Μετά από μια περίοδο καθήλωσης και παραλογισμού η χώρα κάνει ένα βήμα επιστροφής στην κανονικότητα.

[kostas.stoupas@capital.gr](mailto:kostas.stoupas@capital.gr)

[Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr](#)