

Οι κίνδυνοι από το "Ευκλείδη, δώσ' τα όλα"

20/Μαΐ/2019 00:01

Του Δημήτρη Παπακωνσταντίνου

Ηπαροχολογία δεν έχει τέλος. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν σταματά να φέρνει τροπολογίες στη Βουλή, να τάζει και άλλες "παροχές". Προφανώς, οι πολίτες αλλά και ο επιχειρηματικός κόσμος πρέπει να αναπνεύσουν. Ειδικά μετά τα απανωτά "χαράτσια" που θεσπίστηκαν την τελευταία 4ετία.

Είναι επίσης προφανές ότι οι μειώσεις στους συντελεστές του ΦΠΑ, η αύξηση στις συντάξεις χηρείας ή το επίδομα στους συνταξιούχους δίνουν σε κάποιους μια "ανάσα". Το θέμα είναι αν αυτή η "ανάσα" θα διαρκέσει και αν το "κόστος" που τη συνοδεύει δεν θα είναι δυσανάλογα μεγάλο.

ΟΥΠΟΙΚ, Ευκλείδης Τσακαλώτος, που υπέγραψε τα μέτρα –αν και άφησε τον αναπληρωτή Γιώργο Χουλιαράκη να τα παρουσιάσει στις Βρυξέλλες–, ετοιμάζει και άλλα. Έχει ήδη προαναγγείλει επαναφορά του ΕΚΑΣ, οριστικοποιεί το πακέτο 2020-2021 που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός και δηλώνει ότι έχει δημοσιονομικό χώρο για επιπλέον μέτρα.

Το "Ευκλείδη, δώσ' τα όλα" είναι, λοιπόν, η νέα πολιτική της κυβέρνησης. Μόνο που δεν είναι βασισμένη σε ένα στοιχημένο σχέδιο και πρόγραμμα, αλλά στις προεκλογικές "ανάγκες". Όπως κάποτε το "Τσοβόλα, δώσ' τα όλα", που να θυμίσουμε, ωστόσο, ότι δεν απέδωσε τα προσδοκώμενα πολιτικά αποτελέσματα.

Οι προειδοποιήσεις για νέα "λιτότητα" το 2020, αν επιβεβαιωθεί ότι τα ελληνικά δημοσιονομικά εκτροχιάζονται, ακούστηκαν ήδη από τους "θεσμούς" στο Eurogroup (παρά το "moratorium" χαμηλών τόνων που είχε συμφωνηθεί λόγω ευρωεκλογών). Ακούστηκαν και από τον κεντρικό τραπεζίτη, Γιάννη Στουρνάρα, που ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει ούτε ευρώ για να διατεθεί.

Έγιναν φανερές και από τις αγορές. Από την πορεία των ομολόγων, από την αντίδραση των επενδυτών.

Μόνο που η "έξοδος" από τα Μνημόνια έγινε στις πλάτες των πολιτών, των επιχειρήσεων, όλων όσοι επωμίστηκαν τα μέτρα. Οι θυσίες αυτές δεν μπορούν να πάνε χαμένες.

Υπάρχει και μία άλλη παράμετρος: ό,τι και αν γίνει με τα πλεονάσματα, το "μείγμα" είναι και πάλι λάθος.

Η κυβέρνηση επέλεξε συνειδητά να μην αυξήσει τις δημόσιες επενδύσεις, να μη φέρει πιο κοντά τη μείωση της φορολογίας στις επιχειρήσεις, να μη μειώσει τις ασφαλιστικές εισφορές.

Γιατί, πολύ απλά, ήθελε να τα "δώσει όλα", αδιαφορώντας για την "επόμενη ημέρα"...

dimitris.parakonstantinou@capital.gr

[Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr](#)