

Χαρές και πανηγύρια στο λαθρεμπόριο

29/Νοε/2018 00:03



Του Γιώργου Κράλογλου

Τι καλύτερο μπορούσε να συμβεί στον "ημιεπίσημο" κλάδο των λαθρεμπόρων, από την αναφορά του Τσίπρα στη Βουλή για το τσιγγαναριό... στον χρυσό.

Πάρτενα έχετε και να λέτε... για τον ΣΥΡΙΖΑ και την επιτυχία του, στους αλμπάνηδες τσιγγάνους του χρυσού και αφήστε στη σκιά το λαθρεμπόριο στα καύσιμα, στα τσιγάρα, στα οιοπνευματώδη, που ανεβαίνει στο 1 δισ. τον χρόνο με τα κομμάτια του (στη λαθρεμπορική πίτα) να μοιράζονται ανά 300 εκατ. κατά κλάδο...

Ασχοληθείτε με το τσιγγαναριό της λαθραίας συναλλαγής στα κοσμήματα και αφήστε τους λαθρέμπορους πετρελαίου να προσφέρουν τεράστια νούμερα, ακόμη και στις "εξαγωγές" των καυσίμων μας...

Κουβέντα από τον Αλέξη Τσίπρα για την ανυπαρξία του κράτους και της αριστεράς..., σε αυτά που χάνουμε και τα καλύπτουμε από την τσέπη μας με υπερβολικούς φόρους στα καύσιμα, στα τσιγάρα και στα ποτά. Φάτε όμως κουτσομπολιό (δυστυχώς και στη Βουλή), για τους γύφτους και τους αγύρτες που πουλάνε και αγοράζουν χρυσά δαχτυλίδια και σκουλαρίκια...

Και δεν είναι ότι έφερε το θέμα στη Βουλή προσωπικά ο Τσίπρας. Το διαφήμισε κι από πάνω... Είδατε εμείς του ΣΥΡΙΖΑ πως τους τσακώσαμε τους λαθρέμπορους με το χρυσάφι που εσείς οι δεξιόι οι μπήξε... οι δείξε... τους πασπατεύετε χρόνια και χρόνια αλλά πού... να τους κουτουπώσετε... Άλλη μια ημέρα δόξας της Βουλής επί ΣΥΡΙΖΑ.

Βούτηξαν μια (από τις πολλές) επιτυχία της αστυνομίας και άρχισαν τα καρπαζώματα... για το ποιο κόμμα από τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και την Ν.Δ. έχει να παρουσιάσει (στον φορολογούμενο που πληρώνει όλα αυτά...) καλύτερους Κλουζώ... από τους αριστερούς.

Οπρωθυπουργός της Ελλάδας, έδωσε τροφή στον πεινασμένο λαό για κουβέντα ημερών αν όχι μηνών σε μια υπόθεση που αποτελεί παρανοχίδα... στον τεράστιο όγκο του ελληνικού λαθρεμπορίου.

Ποιος λόγος; Να προλάβει να δείξει προεκλογικά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει κάθαρση στην Ελλάδα. Απαλλάσσει τον λαό από το λαθρεμπόριο, μετατρέποντας σε προσωπικό του πολιτικό κέρδος τον κόπο και τις ανεξάντλητες προσπάθειες της αστυνομίας.

Ούτεψίθυρος όμως για την κυβερνητική ανικανότητα και του ΣΥΡΙΖΑ να αλλάξει κάτι στο λαθρεμπόριο καυσίμων που θα το διέλυε... νωρίς-νωρίς το 2015... Θέλετε και αποτέλεσμα; Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φάνηκε ικανός ούτε τα πρόστιμα να τα εισπράξει...

Ανο ΣΥΡΙΖΑ και ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας κρίνουν σκόπιμο να φέρουν στη Βουλή θέμα λαθρεμπορίου, να ξεχάσουν το γυφταριό... έστω και σε επίπεδο αλυσίδας εμπορίου... (έχουμε χορτάσει από τέτοια τζάκια... στη μεταπολίτευση) και να μας πουν τι απέγιναν τα κάπου 25 εκατ. ευρώ σε πρόστιμα για λαθρεμπόριο καυσίμων από τα οποία με το ζόρι εισπράχθηκαν 10 εκατ. ευρώ, το 2017-2018. Και γιατί οι άλλοι οι φαύλοι... κατάφεραν να μαζεύουν, τουλάχιστον τα πρόστιμα, μέχρι και το 2014.

Αφήνουμετους άλλους τους "δυναμικούς" και πολυπρόσωπους κλάδους του λαθρεμπορίου για να μείνουμε στα καύσιμα που πονάνε καθημερινά την τσέπη μας μιας και δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Το πετρέλαιο και η βενζίνη δεν είναιτσιγάρο και ούισκι να το κόψουμε... και αυτό είναι που παίρνει και μας σηκώνει με φόρους.

Γιατίόμως σημειώνουμε το θέμα αυτό από τη στήλη. Ανοίγουμε, για μια φορά ακόμη, θέμα λαθρεμπορίου καυσίμων και δεν το βαρεθήκαμε, 30 χρόνια τώρα που μας ταλανίζει; Κάθε άλλο. Γνωρίζουμε άλλωστε ότι μιλάμε σε τοίχο αν ζητάμε από την πολιτική και τους πολιτικούς μας να κάνουν κάτι αντί την εύκολη λύση να μας γδέρνουν φορολογικά...

Πώςόμως να αφήσεις απαραίτητη την ειρωνεία. Την πολιτική εκμετάλλευση σε ένα θέμα που τελικά θα μείνει σκέτη σελίδα... χωρίς να ανοίξει όλο το βρώμικο βιβλίο της οικονομίας με το λαθρεμπόριο που (για δεκαετίες) σουλατσάρει στην εσωτερική μας αγορά, αγκαζέ με τη μαύρη αγορά...

Δενμας αφήνουν ήσυχους και τα "ξεφωνητά", από τις χαρές του λαθρεμπορίου ,που ευχαρίστως παρακολουθούν άλλον ένα πρωθυπουργό, της δύσμοιρης ψευτοαριστερής μας χώρας, να ανοίγει θέμα λαθρεμπορίου χρυσού στη Βουλή (παριστάνοντας, ως κυβέρνηση, τον καμπόσο...) αλλά να του διαφεύγει... (στη συζήτηση) το υπόλοιπο λαθρεμπόριο... Πανηγύρια και χαρές των λαθρεμπόρων λοιπόν, αφού η κατάσταση εκτονώθηκε στα λαθραία σκουλαρίκια και τις βέρες... και ξεχάστηκε (άλλη μια φορά) η "ημιεπίσημη" λαθρεμπορική μας οικονομία... Οπότε (λένε) πάμε έτσι στις εκλογές και θα δούμε...

george.kraloglou@capital.gr

Διαβάστε το άρθρο στο [Capital.gr](https://www.capital.gr)