

## Η Ελλάδα των λαθών και των παθών

05/Οκτ/2018 00:03



Του Γιάννη Πανούση

Τονέχω βρει τον Αλάριχο

πολιτικό, δημοσιογράφο, κομμουνιστή, χωροφύλακα, υπαρξιστή, ποδοσφαιριστή, καθηγητή πανεπιστημίου, πρωτοποριακό καλλιτέχνη και στέλεχος θρησκευτικών οργανώσεων. Ανήκει σ' όλα τα κόμματα, τα επαγγέλματα, τις ιδεολογίες.

**Ρόδης Ρούφος**, Οι μεταμορφώσεις του Αλάριχου

Επειδήστη χώρα μας "είμαστε ό,τι βλέπουμε", αφού δεν βλέπουμε τι (και ποιοί) είμαστε, ας επιχειρήσουμε να προβούμε σε ορισμένες διαπιστώσεις.

- Στην Ελλάδα οι θεσμοί δεν ατονούν και πεθαίνουν αλλά δολοφονούνται από γνωστούς/αγνώστους. Πρώτα τους καθιστούν αδύναμους, ανήμπορους, άψυχους, ανάπηρους και στο τέλος τους δίνουν την πολιτική χαρακτηριστική βολή της ανυποληψίας και "του άδειου πουκάμισου". Έτσι δεν γινόταν τόσα χρόνια ή μήπως τα ξεχάσαμε;

- Στην Ελλάδα η διαφθορά μοιάζει με τα φαντάσματα. Όλοι λένε ότι υπάρχει και κινείται ανάμεσά μας αλλά κανείς δεν ορκίζεται ότι την έχει δει πλάι του. Ούτε αυτό μας θυμίζει κάτι από τον δημόσιο βίο 40 ετών;

- Στην Ελλάδα οι αξίες και οι αρχές υποβαθμίστηκαν σε ανατολίτικο παζάρι. Τα πάντα υπόκεινται σε συναλλαγή, σκόντο, έκπτωση. Ποιός δεν γνωρίζει τους "ηθικούς συμψηφισμούς" όλων των κυβερνήσεων;

- Στην Ελλάδα η Διοίκηση αρέσκειται στη διαμόρφωση όρων χάους και πολυπλοκότητας. Οι μανδάρινοι για να κατέχουν αποκλειστικά τα μυστικά κλειδιά της ερμηνείας/εφαρμογής των (κακογραμμένων) νόμων, οι κλασσικοί δημόσιοι υπάλληλοι για να μην εκσυγχρονίζονται

παράγοντας υπεραξία(;) και οι εκάστοτε κυβερνώντες για να μπορούν να παίρνουν στο διηνεκές μέτρα χωρίς αποτέλεσμα αλλά με κομματικό όφελος. Υπάρχει έλληνας πολίτης (πολλώ μάλλον μετανάστης/πρόσφυγας) που να μην έχει βιώσει στο πετσί του τον απύθμενο παραλογισμό;

- Στην Ελλάδα ο πολιτικός λόγος ταυτίζεται με τη συνωμοσιολογία, καχυποψία, με μυστικές συμφωνίες (και μυστικές υπηρεσίες;), με προδοσίες και δαιμονοποιήσεις. Πόσες φορές δεν τέθηκαν σε δοκιμασία οι ελευθερίες των πολιτών λόγω αυτών των "κατασκευών";

- Στην Ελλάδα οι πολιτικοί δεν φιλοσοφούν και οι φιλόσοφοι πολιτικολογούν. Οι πολιτικοί - παραφράζοντας τον Πρωταγόρα- αποτελούν το μέτρο όλων των πραγμάτων που υπάρχουν, ενώ οι φιλόσοφοι το μέτρο όλων των πραγμάτων που δεν υπάρχουν. Αυτή την παράμετρο ας την προσέξουν λίγο περισσότερο οι πολιτικοφιλοσοφούντες διανοούμενοι της Αριστεράς.

- Τέλος στην Ελλάδα κάθε πρόσωπο έχει την ιστορία του και κάθε ιστορική στιγμή τα πρόσωπά της. Επειδή όμως και κάθε κοινωνία έχει τις αντοχές της και η Δημοκρατία τα όριά της καλό θα ήταν σύσσωμο το πολιτικό σύστημα, πρώτον να μην αναπαράγει τα φαινόμενα που περιγράψαμε παραπάνω και δεύτερον να δημιουργήσει θεσμικούς μηχανισμούς πρόληψης νέων λαθών και κοινωνικοπολιτικές διαδικασίες επούλωσης παλαιών πληγών.

Αυτήθα είναι μιά κορυφαία προσφορά στην Πατρίδα.

Υγ. "Χαρτιά, χαρτιά, χαρτιά γραμμένα

.....

κι είναι η εξουσία στο χαρτοβασίλειο

απρόσωπη, στυγνή και απάνθρωπη" (Βασίλης Ρώτας, Χαρτιά)

*\* Ο κ. Γιάννης Πανούσης είναι Καθηγητής Εγκληματολογίας, πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη*

[Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr](#)