

Τα φθηνά κόλπα του Αλέξη Τσίπρα (και με τις συντάξεις)

10/Ιουλ/2018 00:03



Του Μανόλη Καψή

Ήταν φανερό η ικανοποίηση του Νίκου Φίλη (καθώς μιλούσε στον Σκάι) με το εύρημά του. Θα στηρίξει η αντιπολίτευση τον Αλέξη Τσίπρα, είπε δήθεν πονηρά, σε περίπτωση που η κυβέρνηση προχωρήσει σε "μονομερή ενέργεια" για τις συντάξεις; Φοβερή η τρικλοποδιά που έβαλε στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και τι μας θύμισε! Τότε που το τσούρμο απειλούσε με μονομερείς ενέργειες τους φιλελέ δανειστές και ονειρευόταν να αλλάξει την Ευρώπη. Μετά ξύπνησαν... Εμείς συνεχίσαμε να βλέπουμε και να ζούμε εφιάλτη.

Φοβερή τρικλοποδιά. Τι να σου πω. Κίνηση Ματ... Πάντως αν ο Αλέξης και ο Νίκος θέλουν να προχωρήσουν μονομερώς και να μην μειώσουν τις συντάξεις, υπάρχει και η άλλη λύση. Άμεσης εφαρμογής. Να ψηφίσουν την τροπολογία που έχει καταθέσει η Νέα Δημοκρατία. Και τσαμπουκά θα κάνουν στους Ευρωπαίους, έτσι για να θυμηθούν τα ηρωικά νιάτα τους, και θα σώσουν τις συντάξεις και συμμάχους θα έχουν τους εγχώριους φιλελεύθερους. Καλό ε!

Γιατίαν η μονομερής ενέργεια γίνει με τη σύμφωνη γνώμη του Μοσκοβισί, και μετά από υπόγειες διαπραγματεύσεις, συγνώμη, αλλά αυτό δεν λέγεται μονομερής ενέργεια, φιλοσπάτη λέγεται.

Γιατίφυσικά, η μη εφαρμογή του μέτρου της περικοπής των παλαιών συντάξεων είναι όνειρο θερινής νυχτός. Το μάξιμουμ που μπορεί να ελπίζει ο Αλέξης Τσίπρας είναι η αναβολή του μέτρου. Μια μικρή παράταση. Για να το βρει μπροστά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τις εκλογές. Όπως με τον ΦΠΑ στα νησιά...

Το ερώτημα που δεν θέτει φυσικά ούτε ο Αλέξης Τσίπρας ούτε ο Νίκος Φίλης, είναι αν πρέπει να γίνει περικοπή των συντάξεων. Δυσάρεστο και αντιδημοφιλές το ερώτημα. Κανένας πολιτικός δεν θα πει την πικρή αλήθεια. Οι μεν γιατί δεν ανέλαβαν ποτέ την ιδιοκτησία των μεταρρυθμίσεων, (νομίζουν ότι είναι αριστεροί, τρομάρα τους), οι δε γιατί δεν θέλουν να δυσαρεστήσουν κανέναν

ψηφοφόρο, τώρα που έχουν αέρα στα πανιά τους. Τα γνωστά ελληνικά...

Ας δούμε κατ' αρχήν τους θλιβερούς αριθμούς. Το κόστος για το Συνταξιοδοτικό για τους Έλληνες φορολογούμενους, ήταν στο 14% plus του ΑΕΠ προ κρίσης και έφθασε στο 17% και... του ΑΕΠ το 2015, παρά τις μειώσεις των συντάξεων. Λόγω της δραματικής μείωσης του ΑΕΠ. Το αντέχουν τα δημόσια οικονομικά; Προφανώς όχι. Θα χρεοκοπήσουμε ξανά... Οι τελευταίες μελέτες του ΔΝΤ υπολογίζουν το κόστος που καταβάλλει ο προϋπολογισμός για το συνταξιοδοτικό, πέραν των εισφορών που καταβάλλονται, στο 11% του ΑΕΠ σήμερα, και αναμένεται να πέσει στο 8% μετά την πλήρη εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου. Όταν η επόμενη ευρωπαϊκή χώρα με "γενναιόδωρο συνταξιοδοτικό", δηλαδή η Αυστρία, καταβάλλει ένα ποσό της τάξης του 5%. Η Ιταλία και η Γαλλία, επίσης large στις συντάξεις, ακολουθούν με 4%. Το αντέχουν τα δημόσια οικονομικά; Όχι, θα χρεοκοπήσουμε ξανά...

Υπάρχει όμως και ένα θέμα δικαιοσύνης. Οι νέοι συνταξιούχοι, αυτοί που βγαίνουν τώρα στη σύνταξη και αυτοί που θα βγουν τα επόμενα χρόνια, έχουν απαραίτητα συμπληρώσει το 65 έτος της ηλικίας τους, έχουν δουλέψει 35 χρόνια, και θα δουν τις συντάξιμες αποδοχές τους κουτσουρεμένες, εξαιτίας του νόμου Κατρούγκαλου. Οι παλαιοί συνταξιούχοι, αυτοί που διατηρούν ακόμα (σχετικά) υψηλές συντάξεις, έχουν βγει στη σύνταξη χωρίς οι εισφορές τους να έχουν κανένα αντίκρουσμα με τις συντάξιμες αποδοχές τους, και πολύ συχνά σε ηλικίες ακόμα και κάτω από τα 50 έτη. Είναι δίκαιο αυτοί να συνεχίσουν να απολαμβάνουν υψηλές συντάξεις και οι νέοι συνταξιούχοι, τις κουτσουρεμένες συντάξεις του νόμου Κατρούγκαλου; Είναι αυτό η αλληλεγγύη των γενεών που λέει, χωρίς ως συνήθως να ξέρει τι λέει, η εγχώρια αριστερά; Νομίζω πως όχι.

Δυο ακόμα, εξίσου αντιδημοφιλή, επιχειρήματα. Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης, είναι θέμα αξιοπιστίας της Ελλάδας απέναντι στις αγορές. Αυτό που ποτέ δεν κατάφερε να μεταδώσει το τσούρμο, ακόμα και μετά την περίφημη κωλοτούμπα. Η μη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, που υπολείπονται από το μνημόνιο Τσίπρα, είναι το κατ' εξοχήν λάθος μήνυμα. Ότι δηλαδή η Αθήνα επιστρέφει στις κακές συνήθειες του παρελθόντος. Γι' αυτό βάζει τις φωνές προκαταβολικά, ο επικεφαλής του EuroWorking Group, που δεν ασχολείται με το να μαζεύει ψηφουλάκια.

Όπως επίσης η μη εφαρμογή του μέτρου της περικοπής των παλαιών συντάξεων, θα εμποδίσει την εφαρμογή των αντίμετρων, που έχουν σχεδιαστεί για να τονώσουν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Του μόνου δρόμου για την έξοδο από την κρίση...

Αλλά αυτά δεν τα είπε ο Νίκος Φίλης. Αμφιβάλλω και αν τα γνωρίζει. Σε κάθε περίπτωση αδιαφορεί. Αυτό που έχει σημασία είναι να στριμώξει τον αντίπαλο. Για να κερδίσει κανένα ψηφουλάκι. Τρομάρα του...

[Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr](#)