

Βαθαίνει το sell-off στα ελληνικά ομόλογα, μία ανάσα από το 5% το 10ετές

29/Μαΐ/2018 11:52

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 14:48

Της **Ελευθερίας Κούρταλη**

Το ισχυρό sell-off που "χτυπά" από χθες τα ιταλικά ομόλογα μεταδίδεται και στην ελληνική αγορά, με το κόστος δανεισμού του ελληνικού Δημοσίου να εκτοξεύεται στα υψηλότερα επίπεδα από τον περασμένο Δεκέμβριο, βάζοντας... βαθιές λακκούβες στον δρόμο της επόμενη έκδοσης ομολόγου από τον ΟΔΔΗΧ.

Η απόδοση του 10ετούς ελληνικού ομολόγου σημειώνει άνοδο της τάξης του 10% και στο 4,945%, επίπεδα που δεν έχουμε ξανασυναντήσει από τον περασμένο Νοεμβριο. Η απόδοση στο ελληνικό 5ετές ομόλογο εκτοξεύεται ακόμη πιο έντονα, στο 4,26% με άνοδο της τάξης του 25%. Η ιταλική κρίση η οποία έχει πλέον αλλάξει τη στρατηγική των επενδυτών διεθνώς, αφού "μεταφράζεται" στα ξένα χαρτοφυλάκια ως κρίση της ευρωζώνης στέλνοντας το ευρώ σε χαμηλά 6,5 μηνών, κάνει την Ελλάδα και τα ελληνικά assets ιδιαίτερα ευάλωτα πλέον, αφού είναι τα μόνα στην περιοχή τα οποία θεωρούνται assets αναδυόμενης αγοράς, δηλαδή υψηλού ρίσκου.

Οιαγορές ανησυχούν ότι οι νέες εκλογές στην Ιταλία, οι οποίες είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν τον Αύγουστο, θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως μία μορφή δημοψηφίσματος για το ρόλο της Ιταλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευρωζώνη και να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τα ευρωσκεπτικιστικά κόμματα της χώρας.

Με τον Αύγουστο να αποτελεί και τον μήνα εξόδου της Ελλάδας από το πρόγραμμα του ESM, και με την ελληνική κυβέρνηση να επιδιώκει αυτή η έξοδος να είναι "καθαρή" με τη χώρα να μπορεί να δανειστεί μόνη της και πλήρως από τις αγορές, οι εξελίξεις στην Ιταλία θέτουν πλέον σοβαρά ερωτηματικά σχετικά με αυτήν τη στρατηγική, καθώς το κόστος δανεισμού έχει ήδη εκτοξευθεί σε επίπεδα που θεωρούνται "απαγορευτικά". Η Ελλάδα αποδεικνύει το πόσο "ευαίσθητη" είναι στα εξωτερικά σοκ, και ένα τόσο μεγάλο σοκ όπως η Ιταλία, είναι ικανό να στείλει τη χώρα σε μία νέα περίοδο αβεβαιότητας, σύμφωνα με τους αναλυτές, για ό,τι και αν σημαίνει αυτό για τη στρατηγική "εξόδου" της κυβέρνησης.

Διαβάστε το άρθρο στο [Capital.gr](https://www.capital.gr)