

Μαντρώστε τους κ. Γαβρόγλου...

05/Jan/2018 00:01

Του **Δημήτρη Παπακωνσταντίνου**

Ευτυχώς κ. Γαβρόγλου βρήκε τον τρόπο να συνδράμει τις άπορες οικογένειες. Αν δεν υπάρχουν σχολικές εκδρομές στο εξωτερικό δεν θα καλούνται να επωμιστούν οι οικογένειες το κόστος...

Μάλιστα η οπισθοδρομική αυτή απόφαση σερβίρεται με μανδύα κοινωνικού προστατευτισμού και πολλά κροκοδείλια δάκρυα και έμμεσα υπονοούμενα για παιδιά που ζήλευαν και επιβαρύνονταν ψυχολογικά επειδή δεν μπορούσαν να συμμετέχουν. Πονάει δόντι; Κόβει κεφάλι. Βρέθηκε η λύση στο κοινωνικό πρόβλημα... Οικονομική κρίση; Κόψτε τις εκδρομές στο εξωτερικό. Και έτσι βρέθηκε λύση στο πρόβλημα...

Σιγά τώρα μην στείλουμε τα παιδιά στο εξωτερικό να ανοίξουν τα μάτια τους. Και μετά πώς θα κυβερνάμε λοβοτομημένους στα ερείπια; Γιατί να τους αφήσουμε εμείς να ταξιδέψουν; Τους άφηνε η Σοβιετική Ένωση; Και γιατί να σταματήσει εκεί το μέτρο; Να κοπούν και οι εκδρομές στο εσωτερικό. Τους άφηνε μήπως η Ανατολική Γερμανία να πηγαίνουν στην υπόλοιπη Γερμανία; Κοτζάμ τείχος είχαν...

Και για να δώσουμε συνέχεια στη χυδαία σκέψη του Ζουράρι, τα... ιδρύματα που αναφέρει μπορούν να τα βρουν παντού. Και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας! Άσε που μπορούν να τα βρουν και στην Αθήνα. Οπότε να μην φεύγουν από τη γειτονιά τους ακόμα καλύτερα... Όσο περισσότερο τα κρατήσουμε στραβάδια τόσο το καλύτερο...

Στην περίπτωση Ζουράρι, δεν χρειάζεται να αναφερθεί κανείς περισσότερο γιατί απαντήσεις μπορεί να δώσει καλύτερα η επιστήμη. Πάντως -και δεν αναφέρομαι στον κ. Ζουράρι...- για ορισμένους μία επίσκεψη σε ανάλογα ιδρύματα ίσως τελικά και να ξελαμπίκαρε το μυαλό. Η περίπτωση Γαβρόγλου ωστόσο δεν άπτεται της επιστήμης. Και γι αυτό είναι εκνευριστικά απογοητευτική. Σε σχέση με το κύρος που υποτίθεται ότι είχε κάποτε ως πανεπιστημιακός και για τις εμμονές και ιδεοληψίες που επιβάλλει στο ευαίσθητο χώρο της παιδείας. Από όλες τις ζημιές που έχουν προκληθεί στη χώρα επί διακυβέρνησης Συριζανέλ, οι παρεμβάσεις στην παιδεία είναι δυστυχώς οι πλέον επικίνδυνες και καταστροφικές.

Πραγματικά δεν ξέρει κανείς τι να γράψει. Σε ξεπερνά η σκέψη αυτών των ανθρώπων... Κάθε φορά θεωρείς ότι τα έχεις δει όλα, αλλά εκείνοι δεν σταματούν να σε εκπλήσσουν αρνητικά. Τι να σχολιάσεις; Τι να πεις; Είναι τόσο χοντροειδή αυτά που γίνονται που πραγματικά οι λέξεις περιπεύουν. Αυτός ο ανεκδιήγητος υπουργός Παιδείας, θα καταφέρει να αναδείξει ακόμα και τον

Φίλη ως... σώφρονα. Τόσο ακόμα χειρότερος και από εκείνον είναι ως υπουργός Παιδείας...

Αλλά υπάρχει κάτι άλλο που δεν το καταλαβαίνω. Ο κοινωνικός μανδύας προστασίας του... κουμπιάρη και της... ψυχολογίας των άπορων οικογενειών, πώς είναι δυνατό να περιλαμβάνει και τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια; Ίσως να μην έχω καταλάβει, αλλά είναι δυνατό να απαγορεύει τις εκπαιδευτικές εκδρομές στο εξωτερικό από τα ιδιωτικά σχολεία; Έχει απασφαλίσει εντελώς ο κ. Γαβρόγλου; Είναι με τα καλά του ο άνθρωπος; Εκτός και αν δεν ισχύει αυτό οπότε ανακαλώ. Πάει θα τρελαθούμε εντελώς...

Βέβαια, εκτός από την απαγόρευση, υπάρχει και ένας άλλος τρόπος προστασίας των άπορων οικογενειών. Αντί ο κ. Γαβρόγλου να δίνει κρεσέντο ιδεοληψίας και να απαγορεύει τις εκδρομές στο εξωτερικό, θα μπορούσε να αναζητήσει κονδύλια κρατικά προκειμένου να συνδράμει για την πραγματοποίηση των εκδρομών αυτών. Και αν διασφαλίσει έτσι και ότι θα έχουν αμιγώς εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Να ηρεμήσει και ο κ. Ζουράρις... Αν φρόντιζε να ενημερωθεί θα διαπίστωνε ότι σε τοπικό επίπεδο αρκετά σχολεία ήδη το πράττουν αυτό, την κάλυψη δηλαδή μέρους του κόστους της εκδρομής μέσα από ειδικές εκδηλώσεις ή και λαχειοφόρους αγορές... Αλλά πού...

dimitris.papakonstantinou@capital.gr

[Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr](#)