

Εσείς πιστεύετε στον Άγιο Βασίλη;

29/Δεκ/2017 00:01

Του Δημήτρη Παπακωνσταντίνου

Πιστεύετε στον Άγιο Βασίλη; Αν όχι κρίμα. Χάνετε τη μισή μαγεία των εορτών. Και όχι μόνο. Μη φοβάστε να αφεθείτε, άλλοι έχουν πιστέψει πολύ χειρότερα...

Για παράδειγμα ένα σωρό κόσμος πίστεψε στον Τσίπρα. Ναι, ναι μην κοιτάτε που δεν το παραδέχονται. Έτσι το πήρε το 35άρι; Και δυο φορές μάλιστα... Βέβαια υπήρξε ένα οξύμωρο ως ψυχεδελικό. Δεν ήξεραν τι ήθελαν. Σε τι πίστευαν... Γνωστό ελληνικό ζήτημα... Γιατί αρχικά πίστεψαν τον Αλέξη ότι θα κατατροπώσει τους βαρβάρους. Και αμέσως μετά πίστεψαν ότι θα είναι ο καταλληλότερος να διαχειριστεί εκείνα που κάποτε μισούσε. Αλέξης, από Σαούλ.... Απόστολος Παύλος των Μνημονίων... Και μετά σας πειράζει ο Άγιος Βασίλης...

Αλλά εδώ άλλοι -και πολύ περισσότεροι μάλιστα αριθμητικά- πίστεψαν ότι ο Γιώργος -ο ΓΑΠ ντε...- γνώριζε ότι Λεφτά Υπάρχουν. Και περίμεναν να τα μοιραστούν... Τι να πει κανείς. Μια χώρα ολόκληρη μεταξύ αποχαύνωσης και ονειρώξης. Θυμάστε μετά τις εκλογές; Όλοι κυκλοφορούσαν με ένα πλατύ χαμόγελο σαν λοβοτομημένοι. Μέχρι που τους κόπηκε απότομα όταν ο Γιώργος μας χαρακτήρισε ούτε λίγο ούτε πολύ έθνος απατεώνων. Και άρχισαν τα όργανα στις αγορές... Για να μας αποτελειώσει ο Πάγκαλος ότι όλοι μαζί τα φάγαμε. Όχι εσείς τα φάγατε! Οι υπόλοιποι έγλειψαν τα κόκαλα. Σφάλμα; προφανώς. Αλλά, άλλο πταίσμα, άλλο πλημμέλημα και άλλο κακούργημα.

Ο Άγιος Βασίλης σας πείραξε... Για να μην πω το άλλο... Ότι κάποιοι πιστεύουν λέει ότι η Φώφη θα αναστήσει το ΠΑΣΟΚ -ήμαρτον... Εδώ πιστέψαμε σε Ζάππεια, σε μαγκιές συνταγές, σε Χάρι Πότερ, σε προγράμματα Θεσσαλονίκης, ότι θα βγούμε οριστικά τον Αύγουστο από τα μνημόνια, ότι θα πειστούν οι ξένοι να μας χαριστούν. Και τόσα άλλα που θα πιστέψουμε προσεχώς. Γιατί φοβάμαι ότι αυτός ο κύκλος της απελπισμένης πίστης δεν κλείνει ποτέ. Αν λοιπόν πρέπει να πιστεύετε κάπου, καλύτερα λοιπόν στον Άγιο Βασίλη.

Δεν έχει σημασία ποιον. Τον ροδομάγουλο παχουλό Σάντα από το Ροβανιέμι και την... Κόκα κόλα, τον δικό μας εκ Καισαρείας ορμώμενο, όποιον θέλετε. Άλλωστε το να πιστεύεις στον Άγιο Βασίλη είναι πνεύμα αισιοδοξίας, μεγαλοψυχίας, δοτικότητας, η ανάγκη να μοιράζεις χαρά! Τίποτε το σκοτεινό και αρνητικό. Αγνό όπως τα παιδιά που πιστεύουν σε αυτόν. Και ας υποψιάζονται ότι εμείς βάζουμε τα δώρα κάτω από τα δέντρα, ότι εμείς τρώμε τον κουραμπιέ και πίνουμε το γαλατάκι. Η μαγεία έχει σημασία... Δεν μπορεί να είναι όλα πεζά και υπολογισμένα...

Καλήχρονιά και ευτυχισμένη!

[Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr](#)