

Ποιοι είναι οι μικροί και ποιοι οι αδύναμοι

14/Δεκ/2017 00:03



Του Γιώργου Κράλογλου

Μπλέξανεοι σύντροφοί. Χάνουν αυγά και καλάθια με την φτώχεια που φέρνουν το 2018. Και αλλάζουν "κασέτα" για τους μικρούς και τους αδύναμους.

Τουςγύρισε μπούμερανγκ και το επίδομα φτώχειας και το "προσύμφωνο" που υπέγραψαν, με τη δεύτερη αξιολόγηση, για περικοπές επιδομάτων, συντάξεων και αφορολόγητου.

Τιδεν υπολόγισαν; Την ιδιωτική αγορά. Την ιδιωτική οικονομία. Τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Και τους επαγγελματίες.

Εδώ φτώχεια δεν ελέγχεται. Οι απολύσεις και η μαύρη αγορά εργασίας είναι καθημερινότητα. Και η αλλαγή συνθηκών, για να πάρεις το μεροκάματο ή τον μισθό, δεν μπαίνει ούτε σε οικονομικά ούτε σε κοινωνικά καλούπια.

Καιτι βλέπουν τώρα. Ότι τους ξέφυγαν τα όρια της φτώχειας. Ότι έχασαν και τον πήχη για τα επάνω όρια. Αυτά που (θεωρητικά) τους βόλευαν να μιλάνε για πλουτοκρατία και ολιγαρχία.

Ταπρώτα σημάδια ότι η φτωχοποίηση δεν μαντρώνεται (σε όρια) καθώς έγινε ανεξέλεγκτη τα βρήκαν στις "ακτινογραφίες" της ταξικής μπουρδολογίας με τα τέλη κυκλοφορίας. Κατάλαβαν τότε ότι δεν στέκονται οι ανοησίες για "ταξικά" τέλη. Και πολύ περισσότερο για "ταξικά" πρόστιμα και "ταξικά" διόδια.

Αδύναμοικαι ανίκανοι, όμως, να καταπιούν τις αριστερές βλακείες για πλούσιους και φτωχούς γιωταχήδες... τα άφησαν για του χρόνου. Για τους άλλους που θα έλθουν στην κυβέρνηση.

Πούλησανστους χορευτές... του Συντάγματος ότι αφήνουμε τα ίδια τέλη κυκλοφορίας, ως μέτρο αριστερής συμπάθειας... στην κοινωνία και καταπιάστηκαν με ΕΝΦΙΑ και αντικειμενικές αξίες,

μήπως ανακαλύψουν κρυμμένους ολιγάρχες και πλουτοκράτες. Και σταθούν έτσι, τα "επαναστατικά" τους με λαϊκά και πλουτοκρατικά σπίτια...

Δεν τους βγήκε ούτε εκεί ο "ταξικός αγώνας". Έμπλεξαν με τους νεόπτωχους και τους κληρονόμους φτώχειας σε μάντρες και άλλα ακίνητα. Έκαναν πίσω γιατί έχουμε και τους πλειστηριασμούς...

Από την άλλη βρήκαν, στα Βόρεια στα Νότια προάστια και στο Κολωνάκι, "παρκαρισμένα" πολλά λεφτά και μεγάλες περιουσίες του "αριστερού αντάρτικου". Υποχώρησαν. Και θα υποχωρήσουν και άλλο...

Βάζοντας όμως κάτω τα όρια φτώχειας για το κοινωνικό επίδομα και πως θα το ανακατέψουν με τα ταξικά κόμπλεξ (όσων ακόμη τρέχουν πίσω τους), κατάλαβαν ότι είναι ολόκληρη η Ελλάδα που έχει πλέον ανάγκη την ελεημοσύνη... με το κοινωνικό μέρισμα, το επίδομα θέρμανσης και τις αγροτικές επιδοτήσεις για καύσιμα...

Γιατί ζητιανιά (ως φαινόμενο και στη Βενεζουέλα των Βαλκανίων) απλά δεν έχει επεκταθεί στα επίπεδα εκείνα που είναι ορατά στην καθημερινή βόλτα του ιθαγενή της χώρας...

Αλλά με τούτα και με εκείνα (με τις βλακώδεις εισηγήσεις κομπλεξικών συντρόφων τους) ανακάλυψαν επίσης πως έκαναν νοματαίους και τους λαθρέμπορους. Γιατί έκτισαν λαθρεμπόριο στην οικονομία εκεί που δεν το φανταζόντουσαν.

Διαπίστωσαν πως εκτός τα τσιγάρα, τα πετρέλαια, τις βενζίνες, τα λάδια αυτοκινήτων και τον καφέ ("είδος" του 2016-2017) το λαθρεμπόριο έφτασε μέχρι τα μαρούλια και τις πατάτες...

Τατσάκωσαν τα φορτηγά με τα λαθραία φρούτα..., από τους γείτονές μας στα Βαλκάνια, να καταφθάνουν, στη Βόρεια Ελλάδα, σε άγριες ποσότητες. Και, ακόμη, δεν ξέρουν πώς να τα μαζέψουν.

Γιατί; Γιατί το λαθρεμπόριο αποτελεί πλέον τρόπο ζωής στην ελληνική οικονομία... Τα τσιγάρα, ο καφές και τα πετρέλαια των λαθρεμπόρων συνθέτουν πολύ μεγάλο κομμάτι κάλυψης της κατανάλωσης.

Και αυτό όχι επειδή "καρποφορεί" χρόνια στην Ελλάδα και κανείς δεν μπορεί να το κουνήσει. Αλλά γιατί με την φτωχοποίηση, της τριετίας 2015-2017, κατάντησε "λύση" στη ρημαγμένη μεσαία και κατώτερη τάξη που αδυνατεί να παρακολουθήσει τις φυσιολογικές τιμές.

Πάει λοιπόν και ο ταξικός αγώνας. Μίκρυναν επί ΣΥΡΙΖΑ οι ομάδες της πλουτοκρατίας. Οι κρατικοδίαιτοι (που ακόμη ταΐζονται) σήμερα είναι εδώ και αύριο εκεί. Έχουν "ρόδες" στα ποδάρια τους... Και στα χέρια τους δεν κρατάνε σημαίες... Συμβόλαια με το γκουβέρνο κρατάνε... Όπως και να έχει πάντως και αυτοί μετριούνται στα δάκτυλα του χεριού...

Από εκεί και κάτω δεν υπάρχουν τάξεις. Δεν υπάρχει ταξική διαφορά. Δεν υπάρχουν μικρομεσαίοι.

Δεν υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί μαγαζάτορες και επαγγελματίες. Υπάρχουν όσοι δαγκώνουν (ακόμη) ένα μικρό ή κάπως μεγαλύτερο κομμάτι στην "πίτα" της αγοράς. Και ακολουθούν οι άλλοι, που ξεπατώθηκαν φορολογικά το 2017 και θα ξεδοντιαστούν το 2018 με κατασχέσεις του κράτους, απευθείας σε πορτοφόλια και σε ό,τι αφήσουν οι Τράπεζες από σπίτια. Άντε τώρα εσύ, σύντροφε, να βρεις ποιοι είναι οι μικροί και ποιοι οι αδύναμοι...

george.kraloglou@capital.gr

[Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr](#)