

Μπορεί η Φώφη να αρνηθεί τον εαυτό της;

21/Νοε/2017 00:03



Του Μανόλη Καψή

Η Φώφη έχει κάθε λόγο να πανηγυρίζει. Και οι φιλελεύθεροι οπαδοί του Καμίνη και του Σταύρου Θεοδωράκη έχουν κάθε λόγο να τα έχουν "βάψει μαύρα". Κατάμαυρα... Τι συνέβη; Είναι το ΠΑΣΟΚ εφτάψυχο, όπως απεφάνθη ο Κώστας Λαλιώτης; Είναι οι μηχανισμοί του παλαιού ΠΑΣΟΚ που λειτούργησαν; Είναι η απογοητευτική και υποτονική καμπάνια του Δημάρχου Αθηναίων; Είναι το life style του Σταύρου; Είναι ο κακός καιρός; Μπορεί να είναι και όλα αυτά μαζί...

Η αλήθεια είναι πως δύσκολα μπορούσε να φανταστεί κανείς ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Οι περισσότεροι ψηφοφόροι του νέου εγχειρήματος ήταν "νυν και αεί πασόκοι" και παρά τη σημαντική συμμετοχή του κόσμου στις εσωκομματικές εκλογές, κανείς δεν στοιχημάτιζε για την μεγάλη ανατροπή.

Η Φώφη όμως έχει κάθε λόγο να πανηγυρίζει. Έβαλε τον εαυτό της σε ψηφοφορία - να της πιστωθεί παρακαλώ...- και εξελέγη αδιαφιλονίκητη αρχηγός του νέου φορέα. Έστω με υπαρχηγό, φιλόδοξο και νέο, πολύ νέο σε ηλικία. Ο νέος φορέας θα φέρει τη δική της σφραγίδα και μπορεί να ελπίζει σε μια αξιοπρεπή εμφάνιση στις επόμενες εκλογές, ενισχυμένη από τις "λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις".

Η Φώφη λοιπόν πανηγυρίζει. Έχει λόγο; Αν η φιλοδοξία της είναι να ηγηθεί ενός νέου μικρού ΠΑΣΟΚ, έστω Δημοκρατικής Συμπαράταξης, ναι. Αν η φιλοδοξία της είναι να ηγηθεί ενός πραγματικά νέου φορέα της κεντροαριστεράς, όχι.

Γιατί πίσω από τους "μικρομεγαλίστικους" πανηγυρισμούς για τη μεγάλη συμμετοχή του κόσμου στην ψηφοφορία για το νέο φορέα, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το εγχείρημα δεν έπεισε εκείνους τους ψηφοφόρους που νιώθουν κεντροαριστεροί, πλην όμως αισθάνονται άστεγοι. Για να παραφράσουμε τα όσα λένε στο περιβάλλον του Κ. Μητσοτάκη, "με τον Καμίνη αρχηγό θα είχαμε

εταίρο σε κυβέρνηση συνεργασίας. Με την Φώφη θα έχουμε αυτοδυναμία"...

Με δυο λόγια, η μαζική προσέλευση του κόσμου στην κάλπη, μπορεί να ήταν μια πρώτη (επιτυχημένη) προσπάθεια επαναπατρισμού ορισμένων παλαιών ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ που στις τελευταίες εκλογές ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η μεγάλη δεξαμενή των κεντρών, φιλελεύθερων ψηφοφόρων απείχε. Ήταν απύσχα... Φάνηκε στα ποσοστά των άλλων υποψηφίων.

Ήταν προεκλογική κακοφωνία των υποψηφίων αρχηγών; Ήταν ότι δεν δόθηκε πειστική απάντηση στο ερώτημα με ποιους θα πάνε και ποιούς θα αφήσουν; Ήταν το πασοκικό χρώμα της όλης διαδικασίας; Ήταν η επανεμφάνιση στελεχών του βαθέως ΠΑΣΟΚ; Ίσως ήταν όλα αυτά μαζί...

Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο νέος φορέας, το κόμμα της Φώφης πλέον, αν δεν θέλει να είναι μια μετάλλαξη του παλαιού ΠΑΣΟΚ, πρέπει να μεταμορφωθεί. Να αφήσει πίσω το παρελθόν και να μεταμορφωθεί σε νέο. Που θα προσελκύσει τον κόσμο εκείνο που νιώθει κεντρώως, κεντροαριστερός, φιλελεύθερος, εκσυγχρονιστής ή δεν ξέρω πως αλλιώς αναπροσδιορίζεται... αλλά αισθάνεται άστεγος. Και φλερτάρει με τη Νέα Δημοκρατία.

Μπορεί η Φώφη να μεταμορφώσει το κόμμα; Θα είναι μια δύσκολη άσκηση. Θα πρέπει να αρνηθεί τον εαυτό της και την ιστορία της. Να εγκαταλείψει τα ηρωικά σύμβολα του παρελθόντος. Να αφήσει πίσω της τα νάματα της παπανδρεϊκής προϊστορίας. Να δώσει χώρο στις ιδέες και τις απόψεις των συνυποψηφίων της. Να μπολιάσει την "αρχαϊκή σοσιαλδημοκρατία" με τις νέες ιδέες του φιλελευθερισμού. Δύσκολη άσκηση...

Αν πάντως την επόμενη φορά που στηθούν κάλπες, με πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα αυτή την φορά, ψηφίσουν το νέο φορέα εκτός από τους πιστούς στην κληρονομιά της Αλλαγής, άντε και ορισμένοι μεταμεληθέντες και κοψοχέρηδες, ο νέος φορέας δεν θα πάει μακριά. Θα αγωνίζεται απλά για να πάρει την θέση της Χρυσής Αυγής...

Ανο νέος φορέας δεν καταφέρει να προσελκύσει εκείνα τα κοινωνικά στρώματα που έχουν απομυθοποιήσει την κληρονομιά της 3ης του Σεπτέμβρη και μάλιστα την αποτιμούν (εξαιρετικά) κριτικά υπό το φως της οικονομικής κρίσης, ο νέος φορέας θα παραμείνει ένα μικρό κόμμα.

Και η λύση για πολλούς φιλελεύθερους ψηφοφόρους, που θέλουν αλλαγή κυβέρνησης και απαλλαγή από το καθεστώς ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι -έστω και με βαριά καρδιά- η "παλαιάς κοπής" ΝΔ (να τα λέμε κι αυτά...) του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και ας ψήφισαν στις εκλογές του νέου φορέα της κεντροαριστεράς...

[Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr](#)