

Να το φοβάσαι το ξύπνημα των μικρομεσαίων, Αλέξη

19/Jan/2016 00:01

Του Δημήτρη Παπακωνσταντίνου

Ησφαγιαστική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση στο φορολογικό και στο ασφαλιστικό μέτωπο, εις βάρος της μεγάλης παραγωγικής βάσης της κοινωνίας και η οποία θα λάβει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις με τα νομοθετήματα που προωθούνται, μπορεί να γίνει το τσουνάμι που θα την σαρώσει. Αν στο Μαξίμου δεν το έχουν ακόμη αντιληφθεί, ας αρχίζουν να κοιτούν κατάφατσα την πραγματικότητα.

Οιδικηγόροι βγήκαν ήδη στους δρόμους, οι αγρότες ζεσταίνουν τις μηχανές των τρακτέρ και ετοιμάζουν μπλόκα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι εμπορικοί και οι επιστημονικοί σύλλογοι, ο ένας μετά τον άλλον αρχίζουν να "επαναστατούν" με την λαίλαπα που επιβάλλει στην κοινωνία μία διακυβέρνηση που επιδεικνύει ρεβανσιστικές και τιμωρητικές διαθέσεις απέναντι σε οποιονδήποτε προσπαθεί να διασφαλίσει μία αξιοπρεπή διαβίωση για τον ίδιο και την οικογένειά του. Και που το μόνο που έχει στο μυαλό της είναι η διάσωση της εκλογικής της πελατείας.

Μίαδιακυβέρνηση που ας μη λησμονούμε, προέρχεται από μία παρά φύση συμμαχία ιδεοληπτικών λαϊκιστών και καραμπινάτων δεξιών. Η οποία δια της φτωχοποίησης του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας επιχειρεί να ικανοποιεί το περί δήθεν δικαίου αίσθημα που διακατέχει τις κοινωνικές ομάδες που έζησαν λόγω της μακρόχρονης ύφεσης την απαξίωση. Όστε να διασφαλίζει μία εκλογική πελατεία που έλκεται από τον "θάνατο της κασίκας του γείτονα".

Εκλογικήπελατεία που έχει δομηθεί πάνω στον λαϊκισμό και την απογοήτευση. Σε φρούδες υποσχέσεις αλλά και σε θυμό στα όρια του μίσους για όποιον ακόμη έχει τη δυνατότητα να ξεχωρίζει. Δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ; Παράγεις εισόδημα; Παράγεις πλούτο; Στο απόσπασμα! Το κράτος θα πρέπει να σου παίρνει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο τη συντριπτική πλειοψηφία των κόπων σου. Και ας μη σου "γυρίζει" τίποτε πίσω ως παροχές. Ούτε τώρα, ούτε στο μέλλον.

Αρκείμέσα από τις θυσίες της κοινωνίας να εξυπηρετούνται δύο στόχοι. Αφενός το θυμικό των αναξιοπαθούντων ώστε να μην εξεγείρονται και αφετέρου τη δημιουργία ενός νέου υπερτροφικού κρατικοδίαιτου συστήματος, χειρότερου από εκείνου που οδήγησε τα πράγματα στην ύφεση και τα Μνημόνια, για να βρίσκουν θέσεις "τα δικά τους παιδιά", αριστερού φρονήματος αυτή τη φορά και όσοι πρώην καθεστωτικοί μεταπήδησαν την κρίσιμη ώρα στον ΣΥΡΙΖΑ.

Σε αυτόν όμως τον σταλινικού τύπου σχεδιασμό, έχουν κάνει στην Κουμουνδούρου και στο Μαξίμου ένα πολύ καθοριστικό λάθος. Ότι η επίθεση που έχουν εξαπολύσει δεν αφορά μόνο τους πλούσιους. Δεν έχει τον ταξικό χαρακτήρα που επιδιώκουν επικοινωνιακά να περνούν. Όσο και αν προσπαθούν να δημιουργήσουν την εικόνα ότι εκείνος που έχει εισοδήματα 30 ή 40 χιλιάδων ευρώ είναι ένας προνομιούχος κηφήνας και κατά συνείδηση φοροφυγάς. Αρα πρέπει να σφαγιαστεί για το... κοινό καλό. Εκείνοι που ισοπεδώνονται πέρα και πάνω από όλα είναι οι μικρομεσαίοι.

Όσι έχουν απομείνει δηλαδή από τους πάλαι ποτέ μικρομεσαίους επαγγελματίες και επιχειρηματίες, αλλά και όλοι όσοι έγιναν μικρομεσαίοι λόγω της κρίσης και της φορολαίλαπας. Με λίγα λόγια όλοι εκείνοι που κάποτε θα μπορούσαμε να πούμε ότι σχημάτιζαν την ευρύτερη μεσαία τάξη. Τη ραχοκοκαλιά της κοινωνίας και της οικονομίας. Το πιο ζωτικό και παραγωγικό κομμάτι της χώρας. Σε αυτούς δεν αφήνει ούτε σεντ η κυβερνητική πολιτική. Αυτούς εξαθλιώνει.

Τι θα πει η κυβέρνηση; Ότι οι δικηγόροι που κατέβηκαν στους δρόμους είναι όλοι προνομιούχοι; Μα έχουν ρωτήσει πώς ζει πλέον ο μέσος δικηγόρος; Αν τα βγάζει πέρα; Αν τον πληρώνει κανείς πελάτης; Δεν μιλάμε για το 5%, αλλά για την πλειοψηφία. Το ίδιο ισχύει και για τους γιατρούς. Τον εύκολο συνήθη στόχο επικοινωνιακής πολιτικής. Τι νομίζουν δηλαδή; Ότι η πλειοψηφία είναι μεγαλογιατροί σας εκείνους που εμφανίζονται στις διάφορες λίστες; Η μεγάλη μάζα είναι το ζητούμενο.

Από τους ελεύθερους επαγγελματίες θα κινδυνεύσει να πέσει αυτή η κυβέρνηση. Από εκείνους που τους καταδικάζει να γίνουν είλωτες του κράτους. Να δουλεύουν για να ταΐζουν την κυβέρνηση και την εκλογική της πελατεία. Από εκείνους που τους εξωθεί στην παρανομία και στην φοροδιαφυγή, αν δεν θέλουν να απαξιωθούν εντελώς οι ζωές τους. Όχι μόνο δεν θα έρθουν νέα έσοδα από όλους όσους δεν έκοβαν αποδείξεις, αλλά τώρα δημιουργούνται αντικίνητρα και για όσους ήταν συνεπείς...

Φοβούτους μικρομεσαίους Αλέξη. Εκείνους που θα αναγκαστούν να παλέψουν γαι να διατηρήσουν την τελευταία ικμάδα της αξιοπρέπειάς τους...

dimitris.papakonstantinou@capital.gr

[Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr](#)