

## Τρία λάθη που πρέπει να αποφευχθούν στο Ιράκ

27/Ιουν/2014 09:22

Των Myriam Benraad, Daniel Levy, Julien Barnes-Dacey

Η κατάληψη από το ISIS συνεχόμενων εδαφών από την Ανατολική Συρία μέχρι το κατώφλι της Βαγδάτης, αποτελεί μια θανάσιμη απειλή για την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια. Η ένωση της οργάνωσης σε ένα ψευδό-εμιράτο απειλή ένα νέο κέντρο διεθνούς τζιχαντισμού και θα μπορούσε να ωθήσει το Ιράκ –και την ευρύτερη περιοχή- σε έναν πρωτοφανή εμφύλιο πόλεμο. Οι πολιτοφυλακές των Σιιτών μετακινούνται γρήγορα και οι Κούρδοι έχουν χρησιμοποιήσει την κρίση για να καταλάβουν την εξαιρετικά αμφισβητούμενη πόλη του Κιρκούκ, που εδώ και καιρό θεωρείται ένα πιθανό σημείο ανάφλεξης μεταξύ της Βαγδάτης και του Ερμπίλ. Η κρίση απαιτεί κάποιας μορφής ευρωπαϊκή απάντηση, αλλά μία που να είναι προσεκτικά μετρημένη.

1. Να μην επικεντρωθεί μόνο στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας

Ενώ η ISIS βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των πρόσφατων αντί-κυβερνητικής προώθησης στο Ιράκ, δεν ενεργεί μόνη της. Τα στρατιωτικά κέρδη είναι βασισμένα σε συμμαχίες μεταξύ της ISIS και αρκετών τοπικών φυλών και νέο-Μπααθιστών, αντανakλώντας την ευρεία απογοήτευση των σουνιτών με τις σεχταριστικές πολιτικές της κυβέρνησης Maliki. Η ISIS τελικά θα ηττηθεί μόνο εάν επιτευχθεί μια πολιτική συμφωνία που διώχνει την ευρύτερη σουνιτική στήριξη προς την ομάδα.

Η Ευρώπη πρέπει να αποφύγει να πλαισιώσει την κρίση μέσω ενός καθαρά αντιτρομοκρατικού «φακού», ακόμη και αν αυτό είναι κατανοητό πως είναι το πρωταρχικό συμφέρον. Εάν υιοθετήσει την στενή αντιτρομοκρατική αφήγηση του Maliki, θα νομιμοποιήσει την στρατιωτική του προσέγγιση και θα μειώσει την προοπτικών των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων. Η αντιτρομοκρατική λύση βρίσκεται σε μια πολιτική συμφωνία και στην αποκλιμάκωση των σεχταριστικών συγκρούσεων παρά σε μια στενή εστίαση στην στρατιωτική νίκη.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι κάποια μορφή άμεσης ανταπόκρισης στον τομέα της ασφάλειας είναι απαραίτητη για να αποτραπεί το ενδεχόμενο οι συγκρούσεις να φθάσουν στη Βαγδάτη και στα θρησκευτικά κέντρα των Σιιτών, που θα μπορούσε να είχε ως αποτέλεσμα στο ξέσπασμα των σιιτικών παραστρατιωτικών ομάδων και σε ένα ευρύτερο θρησκευτικό χάος. Αλλά οποιαδήποτε στρατιωτική απάντηση πρέπει να έλθει με πολιτικά μέτρα. Κατάλληλη υποστήριξη, ιδιαίτερα μέσω της ενίσχυσης του τομέα πληροφοριών, από τα ευρωπαϊκά κράτη, πρέπει να συμβεί υπό την προϋπόθεση πολιτικών μεταρρυθμίσεων και ξεκάθαρων εγγυήσεων ότι η στρατιωτική δράση θα

είναι ισορροπημένη και διακριτική.

## 2. Να μην το κάνουν για τον Maliki

Το καθεστώς του πρωθυπουργού Maliki έχει ανακύψει ως βασικό ζήτημα στην κρίση, με κάποιες φωνές να ζητούν την παραίτησή του ως μέρος μιας πολιτικής συμφωνίας. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η σουνιτική δυσαρέσκεια αντανακλά την δομική αλλαγή στην ισορροπία των δυνάμεων από αυτούς μετά από το 2003 και ότι ένας νέος πρωθυπουργός δεν θα είναι πανάκεια αυτομάτως.'

Αντί να επικεντρωθεί στο διχαστικό ζήτημα της πρωθυπουργίας (ιδιαίτερα από τη στιγμή που ο Maliki κέρδισε τις πρόσφατες εκλογές, εξασφαλίζοντας τον μεγαλύτερο αριθμό των ψήφων από κάθε άλλον πολιτικό), η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να επικεντρωθεί στην υποστήριξη της καθιέρωσης ενός πιο ολοκληρωμένου συστήματος διακυβέρνησης που αναδιανέμει σημαντική εξουσία στους Σουνίτες. Η παγίωση της πόλωσης και μια πλήρη απουσία εμπιστοσύνης των Σουνιτών στην σιιτική πολιτική τάξη, σημαίνει ότι αυτό πιθανώς θα απαιτήσει κάποια μορφή μεγαλύτερου φεντεραλισμού για τις σουνιτικές περιοχές μαζί με τις υφιστάμενες ρυθμίσεις για το KRG –αυτό δεν συνεπάγεται τη διάσπαση του ιρακινού κράτους (ή του συριακού της διπλανής πόρτας).

Το μάθημα της Συρίας θα πρέπει επίσης να καταστήσει επιφυλακτική τη Δύση στο να απαιτήσει την απομάκρυνση ενός ηγέτη χωρίς τα μέσα ή τη δέσμευση να συμβεί αυτό.

## 3. Να μην αγνοήσει τους γείτονες

Η Ευρώπη θα πρέπει να εργαστεί με τις ΗΠΑ για να εξασφαλίσει περιφερειακή υποστήριξη για τις αναγκαίες πολιτικές μεταρρυθμίσεις. η βαθιά επιρροή του Ιράν στο Ιράκ σημαίνει ότι η Τεχεράνη θα είναι κρίσιμη στο να διασφαλιστεί μια συμφωνία, ενώ τα Κράτη του Κόλπου έχουν επιρροή στις δυνάμεις των Σουνιτών που θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν πίσω από μια νέα εθνική σύνθεση. Οι περιφερειακοί παράγοντες θα πρέπει να ενθαρρυνθούν ώστε να πιέσουν τις εγχώριες ομάδες προς την ίδια κατεύθυνση, αλλά θα πρέπει παρόλα αυτά να επιδιώξουν να αποφύγουν την άμεση περιφερειακή απορρόφηση, όπως συνέβη με την Συρία.

Είναι επίσης σαφές ότι οι εξελίξεις στο Ιράκ δεν μπορούν να ειδωθούν χωρίς να συμπεριληφθεί η Συρία, όπου η ISIS είχε χώρο για να δημιουργήσει, να κινητοποιήσει και να κερδίσει πρόσβαση στους πόρους. Ενώπιον μιας τέτοιας απειλής τώρα την οποία αποτελεί η ISIS, η Ευρώπη θα πρέπει αναζωογονήσει τις διεθνείς προσπάθειες για να βρει μια λύση στην κρίση της Συρίας, και να αναγνωρίσει ότι μεγάλη ένοπλη στήριξη στους Σ'θριους αντάρτες είναι τώρα λιγότερο πιθανή από ποτέ, δεδομένης της ξεκάθαρης αποτυχίας του επιλεκτικού και εγγυημένου εξοπλισμού των «φιλικών πολιτοφυλακών».

Αντιθέτως, η κρίση του Ιράκ αποτελεί μια ευκαιρία για να αποκτηθεί μια πολυπόθητη περιφερειακή στήριξη για μια συμφωνία στη Συρία. Επιπλέον με τις κοινές ανησυχίες για την ISIS, μια προθυμία από την Τεχεράνη να εξισώσει τους Σουνίτες στο Ιράκ, ίσως προσφέρει ένα δρόμο προς την

επίτευξη μιας παρόμοιας συμφωνίας στη Συρία. Ωστόσο, οποιαδήποτε περίπτωση επιτυχίας θα εξαρτηθεί από το να είναι μακριά από το αποτυχημένο μοντέλο της Ομάδας Φίλων και του Λονδίνου 11, και προς μια ομάδα επαφών ή περιφερειακής συναίνεσης εξουσιών που πρέπει να περιλαμβάνουν τους περιφερειακούς παράγοντες –από τα Κράτη του Κόλπου, το Ιράν και την Τουρκία τουλάχιστον. Η έκφραση κάποιας δυτικής προθυμίας για συνεργασία με το Ιράν σχετικά με την κρίση στο Ιράκ, είναι ενθαρρυντική και θα πρέπει να επεκταθεί στη Συρία, συμπεριλαμβανομένης και της σημαντικής δοκιμασίας του σχεδίου τεσσάρων σημείων του Zarif.

Μπορείτε να δείτε το κείμενο εδώ :  
[http://www.ecfr.eu/content/entry/commentary\\_the\\_rise\\_of\\_isis\\_in\\_iraq\\_3\\_mistakes\\_to\\_avoid275](http://www.ecfr.eu/content/entry/commentary_the_rise_of_isis_in_iraq_3_mistakes_to_avoid275)

Διαβάστε το άρθρο στο [Capital.gr](http://capital.gr)