

ΚΚΕ κατά κυβέρνηση για την πολιτική αντιμετώπισης των τοξικομανών

25/Ιουν/2014 17:27

«Βοάτο δράμα των τοξικομανών στις πιάτσες της χώρας και σε χιλιάδες ελληνικά σπίτια, και οι μόνοι που δεν ακούν αυτή τη βουή είναι η ΕΕ και βέβαια η ελληνική κυβέρνηση και τα κόμματα του ευρωμονόδρομου, που συνεχίζουν την ίδια αποτυχημένη αδιέξοδη πολιτική τού δήθεν περιορισμού της βλάβης», επισημαίνει το ΚΚΕ με ανακοίνωσή του για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, προσθέτοντας ότι «τα επίσημα στοιχεία είναι ανατριχιαστικά για τη ραγδαία επιδείνωση της ψυχικής και σωματικής υγείας των χρηστών, για την περιθωριοποίησή τους, για τα τραγικά αδιέξοδα που η κρίση έχει πολλαπλασιάσει».

Η κυβέρνηση «αδιαφορεί για τις ζωές των ανθρώπων, όταν μάλιστα αυτές δεν αποφέρουν οικονομικό κέρδος» και χρησιμοποιεί την «κατάντια ενός μέρους ανθρώπων» ως «φόβητρο για τους υπόλοιπους για να μην διαμαρτύρονται ενάντια στο σύστημα και την αντιλαϊκή πολιτική που γεννούν και φουντώνουν τα λαϊκά προβλήματα», αναφέρει το ΚΚΕ και προσθέτει πως «την πολιτική αυτή με διάφορες παραλλαγές την υποστηρίζουν διαχρονικά και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης».

Στην ίδια ανακοίνωση, το ΚΚΕ υπογραμμίζει την ανάγκη να παρθούν αποφασιστικά μέτρα πρόληψης του φαινομένου της τοξικοεξάρτησης, «να δοθεί η ευκαιρία στους χρήστες να αλλάξουν και να νικήσουν την εξάρτηση μέσα από στεγνά προγράμματα θεραπείας και επανένταξης» και χαρακτηρίζει «ανήθικο» και «δείγμα της αντιλαϊκής πολιτικής» το γεγονός ότι τα στεγνά προγράμματα υποχρηματοδοτούνται, αναφέροντας ως παράδειγμα ότι το ΚΕΘΕΑ έχει να κάνει προσλήψεις 7 χρόνια, ενώ «ενισχύονται μόνο προγράμματα υποκατάστασης, οι δε ιδιώτες με τη βούλα της κυβερνητικής πολιτικής αλωνίζουν ασύδοτοι». «Παρά τις διαπιστώσεις του ΟΗΕ ότι το νέο πρόβλημα είναι οι εξαρτημένοι από μεθαδόνη, οι θάνατοι εξαιτίας της μεθαδόνης δεν φαίνεται να απασχολούν τους υπεύθυνους», τονίζει.

Το ΚΚΕ καλεί τον λαό και ιδιαίτερα τη νεολαία να ακολουθήσουν τον δρόμο του αγώνα ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά, ενώ απαιτεί από την κυβέρνηση:

- Την άμεση θέσπιση προγράμματος για την πρωτογενή πρόληψη και εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής υγείας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
- Τη δωρεάν δυνατότητα θεραπευτικής φροντίδας όσων αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξάρτησης από ναρκωτικά.
- Την ανάπτυξη των δωρεάν στεγνών θεραπευτικών προγραμμάτων με αποφασιστική χρηματοδότηση και επέκτασή τους ιδιαίτερα στις φυλακές.

- Την λειτουργία ειδικών προγραμμάτων εξάρτησης-απασχόλησης για να βρίσκουν δουλειά οι πρώην χρήστες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

[Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr](#)