

ΔΕΚΟ: Για ένα χαρτζιλίκι!

21/Μαρ/2014 09:07

Του Δημήτρη Μάρδα

Το δημόσιο χρέος της χώρας δε μειώνεται, ενώ εκτιμάται ότι θα αγγίξει το 205% του ΑΕΠ το 2015, (Βλ. προβλέψεις Ινστιτούτου Levy). Από την άλλη, ο ρυθμός ανάπτυξης παραμένει υποτονικός, ενώ οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας μοιάζουν με θολό νερό.

Και ενώ οι πολιτικοί μας όφειλαν να αλλάξουν άρδην πλεύση από το 2009 και μετά, αυτό δυστυχώς δε συμβαίνει παντού, παρά την ύπαρξη της τρόικας.

Υπάρχουν λοιπόν χώροι ανέγγιχτοι, που εξακολουθούν να λειτουργούν με τις σαθρές δομές του παρελθόντος. Η απραξία αυτή, υποδηλώνει το εύρος της δειλίας, ενός πολιτικού συστήματος, που με δυσκολία αποφεύγει τον χαρακτηρισμό του φαύλου.

Αναφερόμαστε στις Δημόσιες Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς (ΔΕΚΟ) και τον τρόπο της διοίκησής τους. Επί χρόνια –προ τρόικας– οι ΔΕΚΟ κάλυπταν τα ελλείμματά τους με πόρους που αντλούσαν, παράνομα βέβαια, από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Τα ελλείμματα των ΔΕΚΟ είχαν σημείο εκκίνησης τον ρόλο που έπαιζαν οι Δημόσιες επιχειρήσεις στην πολιτική ζωή της χώρας. Επιδίωκαν όμως πράγματι να προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή ποσότητα των δημοσίων αγαθών στη χαμηλότερη δυνατή τιμή, ή εξυπηρετούσαν κάτι άλλο;

Το «κάτι άλλο» ταιριάζει περισσότερο στην περίπτωση μας. Πώς λειτουργούν και διοικούνται λοιπόν οι ΔΕΚΟ ακόμη και σήμερα; Όπως λοιπόν και παλαιότερα, αλλά δεν παράγουν πια ελλείμματα!. Πράγματι, τα ανώτατα στελέχη των ΔΕΚΟ –πλην κάποιων φωτεινών εξαιρέσεων– είναι είτε συνεργάτες υπουργών, αρχηγών κομμάτων είτε κρατικοδίαιτα κομματικά στελέχη, χωρίς όμως τα απαραίτητα εχέγγυα, γνώσεις και εμπειρία.

Ουδείς νοιάζεται κατά πόσο ο εκάστοτε συνεργάτης ενός πολιτικού γραφείου πληροί τις βασικές προϋποθέσεις για να διοικήσει μια ΔΕΚΟ. Έτσι, βλέπουμε περιπτώσεις όπου νομικοί κ.ά, με καμία επαφή με την αγορά –αφού ουδέποτε δούλεψαν στη ζωή τους εκεί– χωρίς να γνωρίζουν την τέχνη της Διοίκησης ή το αντικείμενο της Δημόσιας Επιχείρησης που καλούνται να ηγηθούν, να τις αναλαμβάνουν. Θεωρούνται από την άλλη ευτυχείς, αφού εξασφαλίζουν, ακόμη και στην εποχή μας, ένα παχυλό χαρτζιλίκι.

Έτσι, όλοι αυτοί οι... άκρως ειδικοί σε κάθε θέση που τοποθετούνται στο κράτος, μαθαίνουν πορευόμενοι... ενώ εμείς τους πληρώνουμε για να μαθαίνουν!

Καμαρώνουν πολλοί από αυτούς γιατί, υπό την πίεση της τρόικας περιόρισαν τα ελλείμματα και καταγράφουν πλέον κέρδη, δηλαδή κάνουν το αυτονόητο, που το θεωρούν άθλο!. Να σημειωθεί βέβαια ότι οι μειώσεις των μισθών των εργαζομένων της περιόδου μας, περιόρισαν σε κάποιες περιπτώσεις τις συνολικές δαπάνες έως και κατά 20%, ερμηνεύοντας εν μέρει τα εν λόγω κέρδη.

Το μόνο που κάνουν οι διοικήσεις των ΔΕΚΟ στην εποχή μας είναι ένα: Να τις νοικοκυρέψουν, για να πουληθούν απαξιωμένες. Η απαξίωσή τους οφείλεται στις φτωχές επιδόσεις τους, ως προς τους τζίρους που παράγουν.

Ευτυχώς υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις, που τονίζουν emphaticά τον κανόνα της ανεπάρκειας. Θα τολμήσουμε να προβάσουμε μια τέτοια, που μάλλον ξέφυγε από τα ισχύοντα:

Αναφερόμαστε στη ΔΕΘ-HELEXPO. Ο Δ/νων Σύμβουλος, οικονομολόγος, στέλεχος καριέρας και με ειδικές γνώσεις σε θέματα οργάνωσης διεθνών εκθέσεων που προκύπτουν, πέραν της πολύχρονης σχετικής με το αντικείμενο εμπειρίας του, και από τη διδακτορική του διατριβή, που αναφέρεται στο εν λόγω θέμα. (Β λ . <http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=Statikes&file=index&stid=305>)

Ως προς τον κύριο κορμό του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού απομακρύνθηκαν οι παιδίατροι και οτιδήποτε παρόμοιο... διακοσμητικό είδος, τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι της αγοράς, που προέρχονται από την οικονομική ζωή της πόλης (Επιμελητήρια κ.λπ).

Συγκρίνετε τα ανωτέρω βιογραφικά στοιχεία της Ανώτατης Διοίκησης της ΔΕΘ-HELEXPO με τα αντίστοιχα δυο κομματικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ, που ηγούνται του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) και του προβλήτα Ι του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ). Τα συμπεράσματα δικά σας! (Για τον ΟΛΘ βλ. <http://www.iefimerida.gr/news/42493/o-stelios-aggelou-dhs-diethunths-tou-grafείου-tou-ευάγγελου-βενιζέλου> και http://www.thpa.gr/files/general/BoD_CVs.pdf. Για τον ΟΛΠ βλ. <http://www.anomeritis.gr/> και <http://www.olp.gr/el/the-port-of-piraeus/management-board>

*** Ο κ. Δημήτρης Μάρδας είναι Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ**

Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr